

# Hvorfor hedder vejen sådan: Forklaring på fem vejnavne i Hedehusene

AF LISBETH JANSEN  
lisbeth.jansen@sn.dk

**HEDEHUSENE:** Mange vejnavne i Hedehusene og de omkringliggende landsbyer giver sig selv. De henviser til eksempelvis natur, oldtidshistorie eller lokale stednavne eller virksomheder, der har ligget i byen.

Men nogle navne giver bedst mening, hvis man kender sin lokalhistorie. Her er et par eksempler.

## Opkaldt efter godsejer

I Reerslev ligger landsbyens kirke på M. W. Gjøes Vej. Vejen er opkaldt efter Mi-



Reerslev Kirke ligger på M. W. Gjøes Vej. Foto: Peter Andersen

chael Wulff Gjøe, der levede i 1700-tallet. Han var godsejer på Gjeddesdal godset i Greve fra 1774 til sin død i 1795. I sit testamente lod han totredjede af sin formue indgå i et fond. Reerslevs tredje skole fra 1836 og Tune Landboskole fra 1867 blev bygget for disse midler. Blandt andet derfor er godsejeren mindet gennem vejnavnet. I øvrigt ligger en lillebitte del af Gjeddesdalsvej geografisk i Stærkende - godset, som vejen er opkaldt efter har fået SIT navn efter den første godsejers hustru, som hed Margrethe Gjedde.

## En af de første på vejen

P. Mortensensvej i Hedehusene er blevet berørt før i He deposten i september 2019, hvor Ib Sandahl skriver historien om Peder Mortensen, som levede mellem 1862 og 1921. Vejen ligger som sidevej til Reerslevvej og henviser til en af de første beboere i området. Peder Mortensen blev født i Reerslev og flyttede til Hedehusene i 1896, hvor han passede et lille landbrug. Dog

Peder Mortensen har lagt navn til P. Mortensensvej. Foto: Byhistorisk Samling og Arkiv, Blaakildegaard

følger der en drabelig historie til vejnavnet, fordi Peder Mortensen blev slæbt ned af en indbrudstv, der ville hævne sig - Mortensen døde få dage efter overfaldet af sine kvæstelser.

## To malere fra Baldersbrønde

Ludvig Finds Vej ligger i Baldersbrønde. Navnet henviser til en maler, der levede 1869-1945 og som flyttede til Baldersbrønde i 1914 med sine 12 børn. Ludvig Find var især kendt for sine portrætter og landskabsmalerier.

I Baldersbrønde ligger også et andet interessant vejnavn L. A. Rings Vænge. Det henviser til maleren Laurits Andersen Ring, der levede 1854-1933 og boede i Baldersbrønde. Han malede især genremalerier og landskaber - heriblandt mange landskaber i Baldersbrønde, Hedehusene, Vadsby og Fløng. Hvis man vil vide mere om maleren Ring, kan man besøge en udstilling på lokalarkivet på Blaakildegaard i Taastrup.

## En helt særlig Charlotte

Pigenavnet Charlotte i et vejnavn kan principielt henvisse til en hvilken som helst Charlotte - men ikke i Hedehusene. Mange stednavne referer til én bestemt kvinde, heriblandt vejnavnene Charlotteager og Charlottegårdsvej. Charlotte Sophie Magdalene Langgaard, født Seydewitz levede 1826-1891. Hun var gift med justitsråd og grundlægger af Hakkemose Teglværk i Sengeløse, Johannes Peter Langgaard, og de boede på Charlottegården, der lå på den ene side af Roskildevæj. Gården blev bygget i 1860 - af mursten fra ejerens teglværk naturligvis. Man kan stadig se gården udefra - bygningen huser i dag ungdomsboliger, og ligger på hjørnet af Baldersstien og Charlottestien i Charlottekvarteret.

Her er den Charlotte, som har lagt navn til flere vej- og stednavne i Hedehusene. Foto: Byhistorisk Samling og Arkiv, Blaakildegaard



Den gamle skole i Baldersbrønde er bygningen, hvor de to malere L. A. Ring og Ludvig Find gennem tiden har boet med deres respektive familier. Foto: Byhistorisk Samling og Arkiv, Blaakildegaard