



Reerslev Stærkende Landsbylaug

Reerslev-visen

Melodi: Lundeborg-visen

På vor vestegn Reerslev man finder
med det skønne lille gadekær.
Tingsted, høje om vor fortid minder,
Reerslev vi alle hylder her.
Her var fæ og får gennem tusind år.
Flint man finde kan, slidt af tidens tand.
Det er Reerslev, vi alle kender.
Her på landet trives vi nu bedst.

Og når sneen hele jorden dækker,
og hver spire ta'r en vintertørn,
ved vi dog, at frosten taget slækker.
Tøbrud, vibeskrig og blomsterbørn.
Traktor, støj og fart, alt skal være klart,
her skal sæden stå, duvende på strå.
Det er Reerslev vi alle kender.
Her på landet trives vi nu bedst.

Har du stress og andet nymoderne,
som der komme kan af tidens jag,
nyd så solnedgangen i det fjerne,
og din gerning bliver så let en sag.
Her er duft af hyld – stemning og idyl.
Her er mosebryg – du dig føler tryk.
Det er Reerslev vi alle kender.
Her på landet trives vi nu bedst.

Reerslev, som mange minder gemmer,
er en dejlig lille plet på jord.
Når vi rejser ud, vi aldrig glemmer,
der er bedst herhjemme, hvor vi bor.
Her er fuglesang, livet går sin gang.
Sol går op og ned i vort blomsterbed.
Det er Reerslev, vi alle kender.
Her på landet trives vi nu bedst.

(tillæg ved restaureringen af branddammen:)
Her i Reerslev man nu kan finde
vand med liv og ingen ækel lugt.
Sammenhold og fællesskab i sinde,
vores gadekær det er nu smukt!
Mange tog en tørn, kvinder, mænd og børn.
Slæb i muntert lag, så'r det ingen sag.
Sammenhold og fællesskab i sinde,
vores gadekær det er nu smukt.