



Tingstedet

December 2015

Nr. 143 - 24. Årgang



Julestue 2014

*Tingstedet ønsker alle en
glædelig jul og et godt nytår*

Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn

Tingstedet

Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn.
Bladet optager indlæg fra private, foreninger
samt annoncer.

Bladet er planlagt til at udkomme omkring den
**1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1.
oktober og 1. december.**

Indlæg til næste nummer skal være redaktio-
nen i hænde **senest d. 10. i måneden** før.

Indlæg kan afleveres i **Gurli Kjeps postkasse,
Tingstedvej 16**, eller til et af redaktionsmed-
lemmerne.

Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge
www.prinfohh.dk

Oplag: 800 stk.

Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto:0106402

Redaktionsmedlemmer:

Gurli Kjep

Tingstedvej 16, Reerslev, Tlf. 40 72 64 05
E-mail: nissemor@cafeer.dk

Preben Hedegaard

Solvang 33, Reerslev, Tlf. 46 56 38 80
E-mail: preben@wedderkop.dk

Rie Michaelsen

Solvang 29, Reerslev, Tlf. 46 56 39 09
E-mail: rie.michaelsen@4me2you.dk

Karin Gregersen

Blommegrenen 11, 5592 Ejby, Tlf.: 24 45 54 30
E-mail: karin.gregersen@hotmail.com

**Nye annoncører kan henvende
sig til en af de ovennævnte
redaktionsmedlemmer.**

Hvor finder jeg hvad i Tingstedet?

Forsamlingshuset, Andel/Tag, Generalfor-
samling, **JM miljørådgivning**, side 4-6.

Café Aften, side 7.

Landsbylauget, side 8-9.

Café Aften, side 9.

Aage Christensens foredrag, side 10-14.

Reerslev Skoles landsbyordning, side 15.

Forsamlingshuset, Familieteater og Dilet-
tant, side 16-17.

Reerslev Skytteforening, side 18-19.

Reerslev IF, side 20-21.

NCC og Schärfe, side 22.

Reerslev Vandværk, Ekstraordinær gene-
ralforsamling, side 23.

Madsiderne, Fiskeretter fra Café-aften,
Osteknuden, side 24-25.

Det' for børn, **Børnesiden**, side 26.

Willums Hjemmeservice og Prinfo,
side 27.

Læsernes side, Reerslev gæster Reerslev,
Jazzkoncert, **Uldtot**, side 28-29.

Menighedsrådet, Julekoncert, side 30-31.

Abonnementspris: 175,- kr. årligt.





SAA GIK

det år – næsten – men med et spirende forår – en blomstrende sommer – det falmende efterår og så i dag, når dette læses - den kommende vintertid.

Rækkefølgen har været den samme gennem århundreder. Vil den mon vedblive at være den samme? – Det er tidens store spørgsmål, som først vil blive besvaret langt ude i fremtiden trods smeltende polaris og langsomt stigende vandstand.

Så lad det ligge og lad os bekymre os mere om de tusinder af mennesker, der må flygte fra hus og hjem på grund af diktatoriske regimer eller fanatisk tro! En tid værre end den mange selv har oplevet for årtier tilbage, da verden var i krig - ja Danmark med – en tid som kan huskes bl.a. gennem den unge Morten Nielsens digt:

*”Det mørkner i vort år.
En høstlig himmel stråler tændt,
men nogen faldt omkuld nu
imod en grå cement.
De skød en flok af os.
De greb om livets yngste år,
og det er deres smerte,
som følger os, hvorhen vi går.*

*Vi hader disse år.
Vi hader disse hadets år,
pistolskud i en opgang
og død i mørke sår.
Men vi har lært at kæmpe,
for vi har lært at dø og slås,
og dem, vi nu har mistet,
skal vinde sejren gennem os.”*

Og så i dag mange år senere – denne store uhyggelige menneskeflugt som nu netop rammer os i en tid, hvor vi ser hen til december måned med fred og ro og den kommende jul og glæden hos millioner af mennesker over dens budskab, som vi kan læse om i en salme af digteren og præsten Chr. Hostrup:

*”Julebudet til dem, der bygge,
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mindeligt mellem grave.”*

Det er ord, som vi kan leve på, hvis vi altså VIL, også i det nye år, som jo om kort tid bringer ind over os under kanonslags buldren til raketers, soles og stjerneskuds lys over nattehimmelen.

Hvad vil det nye år så bringe? Det er det store spørgsmål for os alle og da ikke mindst i den usikre tid, der hersker i den verden, vi er sat til at leve i.

Men vi har jo kun at håbe på at de gode og retfærdige kræfter, som dog stadig findes i vores verden, vil få overtaget, så trods alt - lad os hilse 2016 velkommen med Grundtvigs ord:

*”Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Nådens Gud! Lad dit solskin i vår
os skænke på marken et gyldent år!
Velkommen, nytår, og velkommen her!”*

Tingsstedet ønsker alle sine annoncører og læsere **en glædelig jul og et godt nyt år!**

Redaktionen



ANDEL og eller TAGPLADESPONSER **DU KAN STADIGVÆK NÅ AT VÆRE MED**

..... til at støtte op om vort vigtige gamle forsamlingshus. Hvis du ikke allerede er det, så kan du blive en del af fællesskabet ved at tegne en andel i huset. Det koster 200 kr. pr. husstand og varer så længe huset eksisterer. Det giver rabat ved leje af huset.

..... du kan også støtte etablering af nyt tag til huset ved at købe et tagpladebevis til 200 kr. pr plade. Vi har samlet mere end 50.000 kr. sammen på den konto. Men der er plads til meget mere.

..... køb af andele og tagpladebeviser sker ved indbetaling på konto 1551-8979677. Husk at skrive navn og tlf.nr på indbetalingen så ringer vi til dig og udsteder bevis.





Vi ønsker alle brugere af
og gæster i forsamlingshuset
**rigtig glædelig jul
og godt nytår.**

Vi glæder os til at se jer igen
i det nye år.

Vært og bestyrelse ved
Reerslev forsamlingshus



Reerslev Forsamlingshus

indkalder til

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 17/2 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne!

Bestyrelsen

Velkommen i Reerslev forsamlingshus

Rammen til større og mindre begivenheder

Se brochure og kalender på hjemmesiden

<http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset>

Andelsbeviser sælges for 200 kr. pr. husstand.

Vært: Birthe Hillersdal tlf. 46 56 11 52

Træffes bedst mellem 16 - 18.

E-mail: forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk

Tingstedvej 27, Reerslev, 2640 Hedehusene



Med venlig hilsen
Bestyrelsen



JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK

Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene

Tlf. 4015 4668 • 4613 6484 • jm@miljoe-logistik.dk

Vi udfører alt inden for miljørådgivning:

- Miljøundersøgelse ved bygge- og anlægsopgaver
- Handlingsplaner for opgravning og bortskaffelse af jord
- Tilsyn og styring af oprensning
- Afrapportering til myndighederne



Fransk kok og hushovmester er vi ikke, men vi skal gøre vort bedste, bare I vil komme og hygge jer sammen med os til

café-aften

fredag den 26/2 2016 kl. 19

Grydelauget













LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE 2015 - 2016

Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE:

www.reerslev-sterkende.dk

<p style="text-align: center;">Formand</p>  <p>John Severin Tingstedvej 11, Reerslev Tlf.: 46 56 11 10 Mobil: 20 67 71 83</p> <p>e-mail: johnpaulsenseverin@gmail.com</p>	<p style="text-align: center;">Næstformand</p>  <p>Torben Rosborg Nielsen Sognevej 20, Reerslev Tlf.: 46 56 19 81</p> <p>e-mail: torben.rosborg@mail.dk</p>
<p style="text-align: center;">Kasserer</p>  <p>Lene Johnsson Stendyssevej 13, Reerslev Tlf.: 20 49 20 50 <u>Landsbylauget: 42 41 10 70</u></p> <p>e-mail: lene20492050@gmail.com</p>	<p style="text-align: center;">Sekretær</p>  <p>Anne Birgitte Stubbkær Stærkendevej 244 Tlf.: 40 32 63 26</p> <p>e-mail: annebirgitte@244.dk</p>
<p style="text-align: center;">Pressekoordinator</p>  <p>Sigrid Mark Rasmussen Thorsager 2, Reerslev tlf. 40 84 51 22</p> <p>e-mail: sigrid.rasmus@gmail.com</p>	<p style="text-align: center;">Bestyrelsesmedlem</p>  <p>Michael Blem Clausen Dybkærvenget 13, Stærk- ende Tlf.: 43 60 00 50 Mobil: 40 84 13 29</p> <p>e-mail: micclausen@gmail.com</p>
<p style="text-align: center;">Bestyrelsesmedlem</p>  <p>Kirsten Halby Tingstedvej 18, Reerslev Tlf.: 46 56 46 61 Mobil: 40 40 26 87</p> <p>e-mail: khalby@mail.dk</p>	<p style="text-align: center;">Bestyrelsesmedlem</p>  <p>Finn Gottrup Flintbjergvej 4, Reerslev Tlf.: 46 56 33 90</p> <p>e-mail: fgottrup@post4.tele.dk</p>

Suppleant



Nick Ziegler
Tingstedvej 41, Reerslev
Tlf.: 40 18 72 28

e-mail: nick@hyldagergaard.dk

Suppleant



Helle Leegaard
Flintebjergvej 8
Tlf: 23 31 61 01

e-mail: flintebjerget@mail.dk

Bemærk: Landsbylauget har fået eget telefonnummer 42 41 10 70.

Hvis du ønsker medlemskab af Landsbylauget, kan du henvende dig til:

Kasserer

Lene Johnsson

Stendyssevej 13, Reerslev

Tlf.: 42 41 10 70

e-mail: lene20492050@gmail.com

Årligt kontingent: 150,- kr. 2015

Bank: Nordea Hedehusene

Reg. 2283 - konto 5905408277

Husk afsender.

Eller

Betalingservice online tilmelding.

Dit Kundenr. er: Gade/Vej + nr.

(eks.: Algade03)

Deb.grp.nr.:0001.

Du kan betale dit medlemskab via MobilPay

Som noget nyt kan du betale/forny dit medlemskab af Landsbylauget via MobilePay. Det koster kr. 150 pr. husstand at være medlem og du støtter dermed vores forskellige arrangementer. Medlemskabet gælder et år fra januar til december, hvorefter det skal fornyes.

SÅDAN GØR DU:

Overfør kr. 150 til Landsbylaugets mobilnummer **42 41 10 70**.

Husk at skrive din adresse i tekstfeltet til modtager, da medlemskabet registreres pr. husstand.

HUSK:

Du er meget velkommen til at besøge vores hjemmeside – her ligger referater fra vores møder og mange andre informationer. Du finder os på www.reerslev-sterkende.dk



Landsbylauget ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår

Kirkesanger Åge Christensens foredrag ved Præstegårdsformiddag d. 22.10.2015.



Foredraget var så interessant, at vi har valgt at bringe det i dets fulde længde!

Aage er født på Frederiksberg d. 7.2.1937 og startede i den fremsynede kommuneskole på La Courvejens skole i 1943.

Min klasselærerinde Frk. Schaldemose, havde jeg hele min skolegang - fra 1. klasse til 5. klasse, og i mellemskolen fra 1. - 4. mellem.

Dagens gerning begyndte altid med en sang - og min yndlingsang var 'Morgenstund har guld i mund'.

Vores sanglærer var hr. Petersen, som havde børnekorsarbejde ude i byen, så han ville gerne høre os alle synge i mikrofon. Det var vist kun mig af drengene, der syntes det kunne være spændende - og bagefter kom han og sagde til mig, at han syntes jeg sang godt. Det var overraskende for mig, at der var noget, jeg var god til, men jeg blev glad for det - for jeg var ellers ikke den mest eftertragtede, når der fx skulle vælges hold til rund- eller stikbold.

Jeg var glad for skolen, og var ret dygtig, men også dygtig doven - alligevel fik jeg en god mellem-skoleeksamen. Da jeg kom i gymnasiet, indså jeg, desværre lidt sent, at det var en dårlig ide med denne dovenskab. Dog blev jeg matematisk student.

Sang og musik var der meget af i familien. Min far arbejdede i et frimærkefirma, men pga. et attentat i 1944, som medførte, at han mistede sit syn, måtte han skifte job. Han ville uddanne sig til koncertsanger, som han tidligere havde snuset til. Det medførte sangtimer hos hr. Christoffersen, og en måtte jo følge ham, og det blev mig. Jeg overværede flere sangtimer, der indeholdt sangøvelser af forskellig slags- udvidelse af stemmen - og at synge den øvede sang med vejledning.

Derhjemme havde de også opdaget den kønne drengesopran - så jeg blev ofte opfordret til at synge, når vi havde gæster derhjemme. Det kastede altid en lille skilling af sig, og det var jeg jo godt tilfreds med.

Der kom en dille, hvor alle skulle sy ryatæpper, og det blev mig i vores familie, der gjorde det, og det var ret kedeligt. Heldigvis havde min far en stor samling af især operaplader, som jeg spillede, mens jeg syede. Samtidig skrålede jeg med af fuld hals - så det var helt klart, at jeg skulle være sanger. Jeg vidste ellers ikke, hvad jeg skulle være - Jeg havde tænkt på ingeniør, men min studentereksamen var ikke meget beventd!! - men ja, jeg fik den altså!

Så skulle jeg være soldat i 16 måneder - og det ville jeg have overstået.

Herefter opsøgte jeg kammersanger Holger Byrding, som indvilgede i at høre på mig med henblik på at søge ind på musikkonservatoriet. Han mente ikke det var umuligt, og gav mig gratis undervisning. Resultatet var positivt, og i januar kunne jeg starte min uddannelse der.

Helt glat var det nu ikke gået, man skal nemlig kunne mere end blot at synge pænt. Man skal kunne spille klaver, man skal kende noget til musikteori og hørelære. Jeg kunne spille en lille bitte smule klaver - teori og hørelære var ukendt for mig - Foruden mig, var en anden ung mand til optagelsesprøve. Han hed Willy Hartmann også elev af Holger Byrding. Han kunne end ikke spille klaver, men havde en pragtfuld stemme. Mange af konservatoriets professorer mente ikke, at man på trods af vore gode stemmer, kunne optage os med de mangler, vi havde. Der var dog en professor, der havde en anden mening. Han syntes, at vi skulle ind, og det vi manglede, skulle han nok lære os.

Vi var hos ham i 3 år, og vi elskede ham. - Vi kaldte ham onkel Finn - men nogle gange var han fraværende - så vi måtte have vikar. Det blev, den i dag verdensberømte komponist Per Nørgaard - en fabelagtig god pædagog, som var et fint supplement til Høffding.

Han gav mig på et tidspunkt noderne til nogle af hans sange - tekster af blandt andre Johannes V. Jensen og Jens August Schade – Dem har jeg haft megen fornøjelse af, men jeg mangler stadig at synge dem for ham..

Konservatoriet varer normalt 4 år - og er niveauet højt nok, kan man være heldig at få tildelt et 5. år, - og det fik jeg. Jeg fik dermed 1 års mere gratis undervisning.

Det var selvfølgelig dejligt alt sammen, men der er jo også noget, der hedder økonomi, og dengang var der ikke noget, der hed SU. Så da Willy Hartmann og jeg fik tilbudt en kirkeplads i Nazaretkirken på Østerbro, sagde vi selvfølgelig ja tak.

Det var ikke meget vi kendte til den danske salmebog - så vi måtte lære dem hen ad vejen.

Nodebøger ligger i kirken, og de bliver ofte signeret af dem, der havde sunget i kirken – i dette tilfælde Frans Andersson og Niels Møller, senere operachef.

Senere kom jeg til Simeonskirken, for endelig at blive engageret til Københavns Domkirke af Mogens Wøldike.

Da jeg 1968 flyttede til Farum, blev der for langt til Domkirken, så jeg sagde op og besluttede at stoppe min kirkesangerkarriere. Imidlertid skulle vort skattesystem laves om til kildeskat, hvilket medførte, at 1969 blev det såkaldt skattefrie år. Det fik mig til at snuppe endnu et år som kirkesanger, Det blev i Søborgmagle kirke, hos Jørgen Haldor Hansen. Det ene år blev pludselig til 6, men så blev jeg i '75 ansat i Reerslev Kirke, hvor jeg jo stadig er.

Det Kongelige Teaters Operakor

I 1960 skulle Richard Wagners opera 'Den flyvende Hollænder' sættes op på Det Kongelige Teater af Wieland Wagner, barnebarn af komponisten. - Wieland var meget berømt og af nogle berygtet for at forny måden at opføre sin farfars operaer. Han var meget efterspurgt og stillede store krav. Den flyvende Hollænder er en stor koropera. Det Kgl. Operakor var dengang ca. 50 fastansatte, men Wieland forlangte et kor på omkring 100! Det gav godt nok teatret grå hår i hovedet. Hvor skulle man fin-

FOREDRAG

de 50 sangere, og hvad med udgifterne? Det sidste ved jeg ikke så meget om, men jeg vidste, at der skulle bruges en frygtelig masse sangere, så jeg meldte mig til optagelse hos den navnkundige syngemester Harald Agersnap, kaldet Snappen - den daglige leder af operakoret. Det gik godt, og jeg blev engageret som assistent. Blandt de mange andre var der en tenor, som vi kun så et par gange. Han hed Dario Campeotto. Han var kommet til at synge en sang, der hed 'Angelique' og så havde han ikke tid til Wagner.

Operaen fik fantastisk succes, og Wagner senere til 'verdens bedste operakor'- Som 'Den Flyvende Hollænder' stod Frans Andersson og sang hovedpartiet, mens et andet stort parti 'Erik' blev varetaget af Niels Møller, og mellem det 100 mands store operakor stod Aage Christensen og sang med på et krævende korparti.

Hvis en opera kræver et større kor end det fastansatte, råder teatret over en række assistenter, som kan indkaldes til den nødvendige udvidelse. Jeg var nu blevet en af disse, så da Carl Nielsens 'Saul og David' skulle op, kom jeg med. I 2den akt, skulle jeg sammen med 12 kolleger være krigere, hvis opgave det var at komme snigende ind fra siden med løftede spyd for at true Kong Saul. Nogle skulle jo gå først og komme langt ind på scenen, mens andre, heriblandt mig, måtte holde os lidt mere ydmygt tilbage. Under en prøve spørger en af dem længst fremme mig imidlertid, om ikke jeg ville bytte med ham, for han turde ikke rigtigt, og selvfølgelig turde jeg det, jeg den kommende scenekunstner. Den 'bange' var for øvrigt elev på Akademiet, som jo lå lige ved siden af. Han hed forresten Svend Wiig Hansen. Vi var gode venner siden da.

Foruden min kirkeplads, havde jeg også arbejde i Radiokoret, hvor der faktisk var en del at lave. Det bød også på store og dejlige musikalske oplevelser, ofte med fremragende solister og dirigenter. Men også programmer med danske sange, som jeg holdt meget af. Dengang eksisterede der også et underholdningskor, hvor jeg nu og da fik et job. Det var ofte operetteopførelser, som i hvert fald kormæssigt ikke indeholder verdens mest vidunderlige ting, men som til gengæld ofte er rigtig sjove. Nå, kirkekor, radiokor og operakor, det krævede nu og da sin mand. I flere år kunne en dag meget vel se sådan ud: 9.15-11 radiokor, 11.30 -15.30 operakor, 16-18 radiokor og kl. 20 forestilling! Og så naturligvis kirkekor om søndagen. Det var selvfølgelig ikke hver dag, men ikke helt sjældent. Vi var en del kolleger, der havde det sådan, og hvis nogen spurgte, hvad vi lavede, var svaret, "vi er syngeriarbejdere", men vi kunne jo lide det.

Dejligt med alle de opgaver, men en fastansættelse i Det Kongelige Operakor, som et nærmest uopnåeligt mål, var sagen.

Det er sådan, at et kor består af et antal sangere. Der er sopranner, alter, basser og tenorer, der så er opdelt i 1., 2., tenor, 1., 2. sopran osv. Jeg ville i koret blive 1. bas eller baryton. Af dem var der 7 pladser, og for at der skulle blive en ledig til mig f.eks. måtte en jo gå ud.

Dette skete nu og da, og så var det jo med at melde sig som interesseret. Man indsendte en ansøgning, og fik efter nogen tid svar på, om teatret ville høre på en eller ej... Hvis man får ja, skal man indstudere et par arier, som man skal synge foran en

hel 'kødrand' af mennesker. Der sidder repræsentanter fra koret, der sidder fra orkestret, der sidder dirigenter, og teaterchefen ca. 20 - 25 mennesker.- Man skal typisk synge 2 arier (1 som teatret har valgt man skal synge og en man selv har valgt at synge og så skal man synge et stykke af en korsats).

Sådan er det, og det lykkedes mig 3 gange at blive nr. 2, men det kunne jeg ikke bruge til ret meget. Så tiden gik, og jeg tænkte ved mig selv, at så kunne det også være lige meget. Men i 1974 var der pludselig 2 pladser, der blev ledige, så jeg tænkte at jeg alligevel ville prøve en gang til. Det gjorde jeg så og gik hjem uden at tænke så meget mere på den ting. Samme aften, hvor vi sidder hjemme og spiser i vort køkken, ringer telefonen. Det var Ib Jacobsen. Han var kor-regissør, den mand, der tager sig af noder, sygemeldinger og alt muligt praktisk. Jeg tænkte, at der nok var en ny opgave til mig, og det var jo dejligt, men så siger han til mig: "Du fik pladsen." Altså -

Hr. Petersens udtalelse om at jeg sang godt kom bag på mig, men dette her kom fuldstændig bag på mig. Det var simpelthen bare fuldstændig fantastisk. Så nu havde jeg fået en fast stilling med pension og det hele - som 38-årig - og med udsigt til 18 års fast ansættelse ved Det Kongelige Operakor. Pensionsalderen var 56 år - ud fra den betragtning, at når man fyldte 56 år, så kunne man ikke synge mere. For damerne gjaldt det 53! Det har senere vist sig ikke at være særlig hensigtsmæssigt.

Den første opera, som fastansat jeg var med i, var en barokopera om en legende med en kristen kriger og en muslimsk hunkriger - meget romantisk opera. Dernæst satte man Rosenkavalieren op - en kæmpe opera af Richard Strauss. Det blev en forestilling så flot så flot, hvor jeg fik en pæn stor rolle. Jeg blev rosende anmeldt i Kristelig Dagblad for denne rolle, som havde, den for en operasanger ejendommelige egenkab, at den var stum! Jeg spillede Baron Ox-s (Åke Haugland) illegitime søn Leopold.



Åge viste en del fotos af de utallige forestillinger, som han gennem årene har været med i bl.a. Maskerade og Kærligheden til de 3 appelsiner af Sergej Prokofjev som de også optrådte med i Covent Garden i London.

Den blev instrueret af Flemming Flint og blev en kæmpe succes.

Ansættelsen, som er begrænset til de 56 år, kan hvis teateret finder det hensigtsmæssigt, foreslå forlængelse af ansættelsen. Det tilbud fik jeg, men det var ikke økonomisk godt. Så jeg valgte min frihed. Mens man er fast ansat på teatret, al lykke til trods, 'er man bundet på hænder og fødder' - hver eneste dag i sæsonen er det sådan, at man hver spilledag fra 18.00-19.30, skal kunne træffes på en telefon, i fald dagens forestilling er skiftet - og det er hårde sager!! Man kan dog få orlov - en betinget - og ubetinget orlov. Ved en betinget orlov er taksten stadig den samme. Du kan risikere at blive kaldt ind, men du bliver ikke trukket i din løn. Hvis du har en ubetinget orlov,

FOREDRAG

så kan du ikke blive kaldt tilbage, men uanset om du skulle være brugt eller ej pågældende aften, så bliver du trukket i din løn. Det var altså meget anstrengende og det gjorde også, at det var svært for os, for godt nok er det dejligt at være på opera eller teater, men når man er sanger eller musiker, så vil man også godt noget andet. Man kan fx godt synge lieder, som jeg, eller underholde rundt omkring, og det har jeg heldigvis også kunnet, men det er meget svært. Fritidens time var slået, så jeg kunne bestemme selv.

Men mens jeg var i min faste stilling, så havde jeg det held, at jeg sang Glunterne sammen med en kollega, Poul Andersen og hans kone, der var pianist. Vi tog fat i det daværende Arte, som tog os ind i programmet, så vi underholdt rundt omkring. Det var rigtig sjovt og jeg elskede at synge disse Glunter - de ligger så godt for en som mig. Vi havde så stor succes, så Poul en dag sagde: "Ved du hvad, skulle vi ikke prøve at henvende os til Otto Leisner og spørge, om han ikke kunne tænke sig at lave et program?", og det ville han gerne. Vi lavede så et langt tv-program, hvor han præsenterede det, og det er genudsendt flere gange. Jeg faldt tilfældigt over en anmeldelse, det var vist i Ekstra Bladet, og de skrev, at vi sang rigtig godt, så det var jo herligt. Jeg fortsatte så som assistent ved teatret og opnåede dermed at komme over på den ny opera, hvilket jo var meget spændende. Jeg henvendte mig til Den Jyske Opera for at høre, om de kunne bruge mig der. Det kunne de godt, så jeg blev ansat i deres ekstrakor og det gav mig 3-4 år med rigtig gode oplevelser. Den første forestilling jeg var med i var 'Greven af Luxenburg' af Franz Lehar, som blev efterfulgt af mange herlige forestillinger, som blev vist over hele landet. Ikke mindst dette at komme med rundt på turne, til steder i landet jeg godt kendte, (det havde frk. Schaldemose lært mig), men som jeg aldrig havde haft tid (fritid) til at besøge, var vidunderligt. Tiden på 'Den Jyske' blev også krydret med en række små hyggelige roller, som gjorde det hele rigtig sjovt.



Aage, som den gamle kat Jeronimus i "Cats"

Mit sidste teater blev Det ny Teater i København, hvor jeg i to sæsoner medvirkede som teaterdirektøren i 'Fantom of the Opera' og én sæson i "Cats", hvor jeg, som bliver hejst 5 meter op stående på et stort billedæk synger en stor arie 'How to adress a Cat'. Den nød jeg, og vist også mange andre.

Vi afsluttede den hyggelige formiddag med 'Den blå anemone' og 'Dybt hælder året i sin gang'!

Tak for mange gode oplevelser og sammenkomster, hvor vi har nydt godt at din smukke sangstemme. Vi ser frem til mange flere!!



Reerslev Skoles landsbyordning

Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene
Reerslevskole@htk.dk

Telefon: 4335 2240
SFO Viben 4335 2950
Lærken 4335 3250
Klubben 4335 3560

Så er der allerede gået et år, og julen nærmer sig igen med hastige skridt. Før vi ved af det, daler sneen blidt og folk jagter rundt i butikkerne, inden de endelig kan falde tilbage i sofaen og holde juleferie.

I både klubben og SFO har der en sidste måned været fuld gang i julegavefremstillingen. Igen i år tror jeg godt, jeg vil love, at der kommer fine pakker under juletræerne i de små hjem.

Ud over det har der også været gang i teaterfolket fra 0. og 1. klasse, da de har skullet øve teater, så de var klar ved landsbyens julestue på skolen.

Klubben har som bekendt deltaget i mange år. Men sidste år er Vibem også kommet med. Og det er jeg meget glad for. Klubben er selvfølgelig med igen i år. Igen i år er det med salg af slikposer, der kan bages småkager i skolekøkkenet, og så har vi igen i år taget fedtsten med, som man kan lave.

I efterårsferien havde medlemmerne af aftenklubben mulighed for at tilmelde sig en tur til Malmø. Det blev en lille sluttet kreds, som tog af sted, men de havde en rigtig hyggelig tur.

Christian er vendt tilbage på fuld tid efter sin lange fraværsperiode. Det er vi mange, der er glade for. Christian har været savnet i landsbyordningen.

I SFO har vi sagt velkommen til Ninette og Kasper, der begge er startet d. første november. Begge er ansat 34 timer om ugen. Men hvis du ikke allerede har gjort det, så kom op i SFO og sig velkommen. Og vi skal også sige velkommen tilbage til Maria. Maria har før været ansat i SFO og er nu tilbage to dage om ugen, nemlig tirsdag og torsdag. Hende skal du da også lige forbi og hilse på☺

Hedelandsfestivalens facebook side: www.facebook.com/hedelandsfestival

Håber de frivillige er klar til endnu en omgang festival☺

Og så har vi snart været landsbyordning et helt år.

Så på hele landsbyordningens og egne vegne ønsker alle Tingstedets læsere:
GOD JUL, SAMT ET GODT NYTÅR!

På landsbyordningens vegne
Lars Vesterdal



Skoleleder Anette Ahrenst
Sekretariatsleder Line Kejser Birk
Klub/ SFO-leder Lars Vesterdal
Leder af Lærken Carina Pagsberg Rutell

Bestyrelsesformand Tina M Koudal

Teknisk Serviceleder Jesper P. Sørensen



Familieteater i Reerslev Forsamlingshus.

Reerslev Forsamlingshus slår i starten af 2016 dørene op for en genopførelse af et teaterstykke for hele familien. Stykket hedder ”Så fortæl da en historie, Hr. Andersen” og er en fri fortælling der blander nogle af H. C. Andersens mest kendte og ukendte eventyr.

”Sidste år opførte vi stykket for første gang i Reerslev Forsamlingshus og vi var meget tilfredse med resultatet. Desværre lå vores forestillinger lige oven i VM i håndbold, så vi var oppe mod en formidabel modstander. Derfor sætter vi stykket op igen i år – denne gang med et par nye eventyr, så der også er noget nyt, for dem der så det sidste år”, siger Mikael Jensen, der står som instruktør. Han har sammensat et hold af lokalt funderede børn og voksne, der står klar til at give en god forestilling.

”H. C. Andersens eventyr afspejler på mange måder hans liv, så der er mange gode historier, der gemmer sig. Det var oplagt at skabe et stykke, hvor Andersen selv spinder sine historier og binder dem sammen på scenen”, fortæller stykkets forfatter og instruktør, Mikael Jensen, der selv de seneste år har spillet med i Forsamlingshusets Dilettant-stykker.

”Så fortæl da en historie, Hr. Andersen” spiller
fredag den 29. januar kl. 18.00 samt
lørdag den 30. januar og søndag den 31. januar,
begge dage klokken 15.00.

Billetter købes ved indgangen og
koster 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 16 år.



DEN GRØNNE ELEVATOR.

Dilettanterne stiller op i sædvanlig stærk bemanning og kører helt op med ”**Den grønne Elevator**”.

Glæd dig til dilettant aftnerne **17., 18. og 19. marts**. Stykket omtales nærmere i februar udgaven af Tingstedet.

*Med venlig hilsen
Dilettanterne*



Information

fra

Reerslev Skytteforening



Skydning i vintersæsonen 2015

Indendørssæsonen starter i **oktober 2015** på indendørs skydebanen under Reerslev Skole, Tingstedvej 40 i kælderen under gymnastiksalen. Indgang ved Idrætsforeningens klubhus.

Vintersæson - Pistol- og riffelafdeling

Vi starter indendørssæsonen i kælderen under Reerslev Skole **den 6. okt.**

Pistolskydning, 25 m fra **tirsdag den 6. oktober** kl. 19:00 - 21:00 og derefter **hver tirsdag** i sæsonen.

Riffelskydning, 15 m fra **onsdag den 7. oktober** kl. 18:00 - 21:00 og derefter **hver onsdag** i sæsonen.

Nye medlemmer er velkomne. Man er også velkommen, hvis man blot ønsker at prøve. Der vil være en gratis prøveskydning til alle nye under 18 år.

Rifler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber du af foreningen.

E-mail: info@reerslevskytteforening.dk

Information om skydning kan fås hos følgende:

Formand:	Henrik Pangel	5092 1300
Kasserer:	Helge Johnson	2347 4582
Riffel.afd.:	Svend Erik Rasmussen	4632 6060
	Pia Eriksen	3120 2858
	Palle Andersen	2147 7850
Pistol afd.:	Rune Storm Korsvig	2324 0079
	Jesper Helmersen	2993 3833
	Bjarne Kristensen	2267 8970

Kontingent for 2015: Børn kr. 150,00 Voksne kr. 300,00

Børn kan skyde med riffel fra de er ca. 6-8 år.

På pistol har vi dog et modenhedskrav og minimumsalder på 12 år, samt far eller mors deltagelse/tilstedeværelse hvis man er under 16 år.

HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN

Læs mere på www.reerslevskytteforening.dk

Information

fra

Reerslev Skytteforening



Skoleskydning

Reerslev Skytteforening kvalificerede sig igen i år til Landsdelsstævnet i Skoleskydning. Vi blev denne gang nr. 10 - 12 ud af 316 deltagende hold.

I alt 1264 elever i Midt- og Vestsjælland deltog i år. til sammenligning deltog i 2014 1008 elever.

Et meget flot resultat.

De dygtige skytter var:

Nikolaj Ørskou 192/200

Sif Skals 190/200

Freja Kristensen 187/200

Sandra Søndergaard 187/200

Landsdelsfinalerne afvikles lørdag den 21. november på Fløng Skole.

Hvis vi bliver blandt de to bedste hold, skal vi til Landsstævne lørdag den 28. november i Vingsted.

Tak til Reerslev Skole for et godt samarbejde.



Reerslev Skoles dygtige skytter 2015

Information fra Reerslev Idrætsforening



Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Familiesvømning – Stadig ledige pladser på Babysvømning



Familiesvømning i Fløng Svømmehal er godt i gang, og mange børn og forældre starter lørdagen med en frisk dukkert, svømmeundervisning med efterfølgende velfortjent morgenmad.

De fleste af vores hold er godt fyldt op, men vi kan stadig optage medlemmer på babysvømning.

Læs mere om Familiesvømning på WWW.Reerslevif.dk under svømning.

Bordtennis



Reerslev fik for 3 år siden en bordtennisafdeling. Selvom der kun er 3-4 medlemmer, så bliver der spillet bordtennis på livet løs. Holdturneringen er et af omdrejningspunkterne, hvor vi i år er rykket op i serie 3. Det har givet ekstra motivation, så der er blevet suppleret med nogle træninger med en stærk spiller. Har du lyst til at prøve kræfter med bordtennis, så spiller vi tirsdag aften fra kl 19.45. Da holdkampe også er hos andre klubber, så ring/skriv gerne til Jesper på 2465 9026 og hør nærmere om at komme forbi.

150 års jubilæum



Reerslev Skytte- Gymnastik og Idrætsforening kan i September 2016 fejre 150-års jubilæum.

Efter at vi nu har fået et indblik i både hverdagen og i særdeleshed krigshandlingerne i 1864 gennem Danmarks Radios TV serie af samme navn, har vi fået et kik ind i det samfund der var på det tidspunkt, da de første aktiviteter blev udøvet i vores idrætsforening. Det var skydning, der de første mange år samlede folk i foreningen. Senere kom gymnastik og fodbold.

Det skal selvfølgelig markeres. Hvordan det skal gøres, drøftes i et jubilæumsudvalg. Tanken er, at ud over at begivenheden selvfølgelig skal markeres og fejres, også at bruge anledningen til at kikke ind i hvad Reerslev og Stærkinde var for et samfund for 150 år siden og hvordan foreningerne og landsbyerne har udviklet sig siden dengang. Der kan fortælles mange historier om dengang skydningen indendørs foregik i Forsamlingshuset og udendørs i Lergraven, hvor vi nu fejrer Sankt Hans. Da fodbold startede, var det i første omgang på en græsmark. Men først skulle marken ryddes for kokasser, selvom det nok kunne give en delikat glidende takling. Senere fik man en fodboldbane. Men når man skød forbi målet røg bolden over i møddingen på nabo gården. Og sådan er der mange sjove fortællinger for idrættens og foreningens historie i vores landsbyer.

I starten af 2016 vil vi informere mere om, hvordan vi har tænkt os at fejre jubilæet.

Information

fra

Reerslev Idrætsforening



Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Hjælp RIF til sponsorstøtte – for RIF er ikke i mål

For at få støtte til aktiviteterne ved RIFs jubilæum har vi bedt SuperBrugsen i Hedehusene om støtte. Det kan vi også få, hvis du vil hjælpe os.

Hver gang du køber ind i SuperBrugsen i Hedehusene skal du tage en rød plastikmønt ved kassen og lægge den i et af de tre rør ved udgangen. Det midterste rør er RIFs rør, og hvis der ligger flest plastikmønter i vores rør, opnår RIF et sponsorat fra Superbruges til vores jubilæum.

... og lige nu ser det sort ud for RIF, for der er ikke særligt mange plastikmønter i vores rør.

Så køb ind i SuperBrugsen og husk RIF hver gang. Konkurrencen slutter 15. januar.



Stort udvalg af grus og sten - også til *private*

NCC Roads A/S, Råstoffer
Reerslev Grusgrav
Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 00 21



SCHÄRFE

- HEDEHUSENE -

Vi svarer altid - hele døgnet

Ring og aftal et møde på telefon: 46 56 37 37

Vi er en familiedrevet virksomhed, der hjælper med alle former for begravelser og bisættelser.

Vi kommer gerne til jeres hjem for at aftale højtideligheden.

Hedehusene Begravelsesforretning
Hovedgaden 415 - 2640 Hedehusene
info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk





Reerslev Vandværk



Indkaldelse til **ekstraordinær** generalforsamling

tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 19.30 i Reerslev Forsamlingshus

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. **Vedtægtsændring: overgang fra I/S til A.m.b.A.**
4. Orientering om modernisering af vandværket.
5. Eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringerne kan ses på:

<http://www.reerslev-sterkende.dk> under Reerslev Vandværk

I tilfælde af vandproblemer kontaktes

Formand Rene Andersen 38 86 57 79 eller en fra bestyrelsen. Se hjemmesiden.

Husk ordinær generalforsamling torsdag d. 31 marts 2016 kl. 19 i forsamlingshuset.
Tilmelding til spisning tlf. 46 56 39 09 eller michael.michaelsen@solvang29.dk
inden d. 28 marts 2016.



Den store fiskeaften i forsamlingshuset d. 30/10 2015

Grydelauget overgik endnu en gang sig selv.

Ikke nok med at de laver fantastisk mad - denne gang var der også selvfangeret og hjemmelavet fisk på menuen:

Rødtunge til forret – 2 slags lakseruller – ny-fangede stegte sild i lage – fisk i gele – torskefrikadeller og stegte rødspættefiletter med hjemmelavet remoulade – grønkålssalat – hjemmebagt brød - og til dessert butterdejs-æble med flødeskum.

Organist/musiker Lars Grangaard spillede hyggelig diner-musik til maden og bagefter til melodierne i Landsbylaugets sanghæfte, hvor alle sang lystigt med, mens maverne kunne sunde sig efter det lækre traktement.

Stegt sild med tomatsauce

Sildefileterne vendes i mel tilsat salt, steges på begge sider, lægges i et indfast fad, drysses med lidt salt og peber.

Steg bløde løg og læg dem over.

Lage:

1 del eddike og 1 del sukker koges sammen og hældes over sildene, så de er dækket. Lagen hældes over varm. (flere dele af hver, afhængig af hvor stor portionen er).

Står til dagen efter, hvorefter man hælder lagen op i en skål, og for hver del man har taget, kommer man 2 spsk. tomatketchup i lagen og rører sammen. Derefter hældes det over sildene igen. Fadet sættes derefter i ovnen ved 200 grader i ca. 20 minutter.

Kan laves og sættes i fryseren, tages op og varmes som ovenfor.



Spinat-lakseroulade

(8 pers.)

450 g spinat (fra frost)

15 g smør

4 æg

½ tsk. Muskatnød

1 tsk. Salt

1 knsp. Peber

Fyld:

200 g røget laks

150 g flødeost

1 dl cremefraiche

2 spsk. dild

Sådan laver du spinat-lakseroulade

Pres spinaten fri for væde og blend den med smeltet smør, æggeblommer og krydderier.

Pisk hviderne stive og vend dem i spinaten. Smør blandingen ud på et stykke bagepapir i en firkant på 25 x 30 cm, bag den ved 200° i 10 min. og lad den afkøle under et fugtigt klæde.

Hak laksen og rør den med flødeost, cremefraiche og dild og smag til med salt og peber.

Fordel lakseblandingen over spinatbunden, rul den sammen som en roulade og stil den på køl i mindst et par timer.

Salt og peber

Hjemmelavet remolade

150 g Beauvais Agurke Relish

300 g 18 % Creme Fraiche

50g mayonnaise

Stærk karry efter behov

3 tsk. sødemiddel eller sukker

2 spsk. sennep

Indbagt rødtunge

Rødtungefileter, hummerhaler og lækker stuvning med hvidvin fylder portionskålene i denne dejlige opskrift. Glæd dig til at bryde igennem låget af dej for at tage den første vel-smagende bid

(6 pers.)

Dej – KØB BUTTERDEJEN

Stuvning

25 g smør

3 finthakkede skalotteløg

¼ liter piskefløde 38%

4 spsk hvedemel

2 dl tør hvidvin

½ tsk groft salt

friskkværnet peber

4 rødtungefileter

170 g optøede frosne hummerhaler

Pensling

1 sammenpisket æg



Stuvning

Smelt smørret i en gryde og svits løgene heri. Rør fløde og mel sammen til en jævning og tilsæt den under omrøring. Kom vinen i og lad stuvningen koge godt igennem under omrøring. Smag til med salt og peber. Hæld stuvningen i 6 smurte, ovnfaste portionsskåle (a ca. 2 dl - ca. 11 cm i diameter øverst).

Skær fileterne i mindre stykker. Fordel fiskestykker og hummerhaler i portionsskålene. Rul butterdejen ud til 6 runde plader (ca. 13 cm i diameter). Pensl skålenes kanter med æg. Læg dejpladerne over som låg. Tryk kanterne let, pensl lågene og skær nogle dybe ridser. Bag retten midt i ovnen.

Bagetid

Ca. 20 min. ved 225°.

Du kan se alle billederne fra Café Aften på Landsbylaugets hjemmeside:

www.reerslev-sterkende.dk



Osteknuden

2621 1646
www.osteknuden.dk

Tune (ved Super Brugsen) **onsdag 15.00 - 17.00**
Hedehusene (ved Bollinis) **torsdag 16.00 - 18.00**

Alverdens oste
-smag først! hvor smagen er størst



TILLYKKE

Vinderen af nr. 142's

Krydsordsopgave :

Løsning: Krølle

William

Stærkendevej 236



Kunne du tænke dig at vinde 50 kr., og er du under 15 år og bor i Tingstedets distrikt, så send løsningen til nissemor@cafeer.dk eller læg den i postkassen på **Tingstedvej 16** hos **Gurli Kjep**, senest d. 05.01.2016

Navn: _____

Adresse: _____

Alder: _____

Løsning: _____

Mit yndlingsdyr: _____

DML 2601 508	INSTRUMENT I KIRKE	E	SNAPPER TYK	1	GÅDE	METER		URLYD	AFKØLEDE	RØG	MODSAT ØVRE
	2										
SYEDE					3	7 DAGE					
HAN- GEDER			4							SVIM- MEL	
=			LIGGE PÅ ÆG								
SPIL				SÆTTE MAD PÅ BORDET	5						

"...Willums Hjemmeservice - Nøglen til DIT rene hjem!"

Professionel rengøring i private hjem

Jeg tilbyder:

- **Kvalitet** - rengøringsydelser af den højeste kvalitet så dit hjem skinner
- **Tillid** – vi udfører hver rengøringsopgave med stor nænsomhed, tryghed og pålidelighed
- **Troværdighed** - vi er mødestabile med præcis levering og opfølgning på det aftalte
- **Ærlighed** – vi er ærlige i alt hvad vi siger, lover og gør

Frank Willum Sørensen

Tranevej 5

3650 Ølstykke

Telefon: (+45) 40 51 97 78

E-mail: frank.willum@hotmail.dk

www.willums-hjemmeservice.dk



Vi fremstiller alle former for tryksager

Ring og få et godt tilbud fra Danmarks grønne trykkeri!
- vi støtter Tingstedet - lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn

PRinfoHolbæk
Hedehusene-Køge®

- ét komplet grafisk hus

Akacievej 10 · 2640 Hedehusene · Tlf. 46 56 02 13
Mobil 20 11 94 33 · ct@prinfohkhk.dk · www.prinfohkhk.dk

Svanemærket · Godkendt SKI leverandør · ISO 14001 miljøcertificeret · EMAS registreret · FSC-certificeret

På det ”andet” Reerslevs (det ved Ruds Vedby) hjemmeside fandt vi følgende indlæg om dette års vellykkede udflugt:

Lørdag den 19. september var Reerslev på deres årlige sogneudflugt, altså Reerslev ved Hedehusene

I år havde de besluttet, at turen bl.a. skulle gå til 4291 Reerslev for at se den kirke som de så ofte bliver forvekslet med.

De 36 deltagere på busturen blev modtaget af Hanne og Viggo, som agerede turistguider og fortalte om kirken, præstegårdene, den gamle skole, assistenskirkegården og flyvergravstedet.

Deltagerne var begejstrede for vores kirkecafé, hvor de nød den medbragte kaffe, mens de fik fortalt historien om sidekapellet og dets forvandling til café.

Der blev også tid til et par sjove præstehistorier fra Lars Nielsens tid som degn i Reerslev, og så udvekslede vi historier om alle de forviklinger, der sker på grund af navnefællesskabet, og vi fandt ud af, at disse forvekslinger ikke alene gælder for kirkerne, også menighedsrådene, forsamlingshusene og vandværkerne er genstand for mange forvekslinger.

Fra Reerslev gik turen videre til frokost på Bromølle Kro og besøg i Holmstrup Kirke.



foto: Viggo K. Pedersen



Søndag den 18. oktober 2015 nød vi en velbesøgt jazzkoncert i Reerslev kirke med pianisten Carsten Dahl, bassisten Lennart Ginman og trommeslageren Frands Rifbjerg

Koncerten omfattede bl.a. en forfriskende og særdeles fornøjelig version af Cole Porters klassiker, Love For Sale.

Efter få minutter i selskab med Carsten Dahl Trio kunne vi ikke undgå at blive begejstrede over den lethed, hvormed trioen fornyede mange kendte melodier. Både Dahl, Ginman og Rifbjerg legede sig igennem numrene på en måde, så man som tilhører blev i rigtig godt humør.

Trioen solgte CDer efter koncerten, så vi kan nu nyde den glade musik herhjemme.

Mosens Uldtot

Gårdbutik med strikkesgarn og helse

Åbningstider:

*Torsdag, Fredag, Lørdag & Søndag
Kl. 12 - 15*

Lillemosevej 7, Stærkende

Tlf.: 61 66 34 44





REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 2640 HEDEHUSENE

Julekoncert med Dan Kær Nielsen i Reerslev Kirke

Søndag d. 20. december kl. 16

Vi glæder os til et gensyn med kirkens tidligere organist, Dan Kær Nielsen.

Siden han forlod Reerslev Kirke i 1998 har han spillet så forskellige steder som natkirken i Københavns Domkirke, Den danske Kirke i Paris og Holmens Kirke.

Dan Kær Nielsen har desuden et imponerende koncert-CV samt en lang række udgivelser bag sig.

Efter koncerten er menighedsrådet vært ved gløgg og æbleskiver i den gamle præstegård.

NB! Pga. koncerten er der ingen gudstjeneste denne søndag.





REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD
2640 HEDEHUSENE

Gudstjenester i Reerslev Kirke

Der vil blive afholdt gudstjenester i hele december måned, men da vi endnu ikke ved, hvem der overtager præsteembedet, kan vi ikke fastlægge tidspunkterne.

I kan holde jer opdateret på www.reerslevsogn.dk

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået op på informationstavlen, der står ved kirkegårdsporten.

Gudstjenesterne annonceres i Lokalavisen Taastrup.

Desuden kan den aktuelle gudstjenesteliste ses på www.reerslevsogn.dk



AKTIVITETSKALENDER: december 2015 – april 2016

Dato	Kl.	Aktivitet	Sted	Arrangør
Søn 20/12	16	Julekoncert	Kirken	MHR
2016				
Tirs 12/1	19	Paraplymøde	Skolekøkkenet	LL m.fl.
Tirs 12/1	19.30	Ekstraordinær generalforsamling	HUSET	Reerslev Vand
Fre 29/1	18	Familieteater, ”Så fortæl da en historie, Hr. Andersen” Pris: Voksen 50 kr. Barn 25 kr.	HUSET	HUSET
Lør 30/1	15	Familieteater, ”Så fortæl da en historie, Hr. Andersen” Pris: Voksen 50 kr. Barn 25 kr.	HUSET	HUSET
Søn 31/1	15	Familieteater, ”Så fortæl da en historie, Hr. Andersen” Pris: Voksen 50 kr. Barn 25 kr.	HUSET	HUSET
Ons 17/2	19.30	Generalforsamling	HUSET	HUSET
Fre 26/2	19	Café aften	HUSET	Café
Tors 17/3		Dilettant, ”Den grønne Elevator”	HUSET	HUSET
Fre 18/3		Dilettant, ”Den grønne Elevator”	HUSET	HUSET
Lør 19/3		Dilettant, ”Den grønne Elevator”	HUSET	HUSET
Tors 31/3	19	Ordinær generalforsamling	HUSET	Reerslev Vand
Man 4/4	13.30	Tøjparty	HUSET	ÆK

Forkortelser:

FTK	Reerslev Landsbyordning	RIF	Reerslev IF	RSF	Reerslev Skytteforening
MHR	Reerslev Menighedsråd	Café	Landsbylaugets Café-Udvalg	LL	Landsbylauget
ÆK	Reerslev Ældreklub	HUSET	Reerslev forsamlingshus		



RB-Auto, Tingstedvej 41, fejrede fødselsdag d. 12/11 2015 med bl.a. et fantastisk flot festfyrværkeri.



Foto: Boye Koch