



Tingstedet

Juni 2015

Nr. 140 - 24. Årgang



Foto: Michael Michaelsen

Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn

Tingstedet

Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn.
Bladet optager indlæg fra private, foreninger
samt annoncer.

Bladet er planlagt til at udkomme omkring den
**1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1.
oktober og 1. december.**

Indlæg til næste nummer skal være redaktio-
nen i hænde **senest d. 10. i måneden** før.

Indlæg kan afleveres i **Gurli Kjeps postkasse,
Tingstedvej 16**, eller til et af redaktionsmed-
lemmerne.

Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge
www.prinfohh.dk

Oplag: 800 stk.

Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto:0106402

Redaktionsmedlemmer:

Gurli Kjep

Tingstedvej 16, Reerslev, Tlf. 40 72 64 05
E-mail: nisseemor@cafeer.dk

Preben Hedegaard

Solvang 33, Reerslev, Tlf. 46 56 38 80
E-mail: preben@wedderkop.dk

Rie Michaelsen

Solvang 29, Reerslev, Tlf. 46 56 39 09
E-mail: rie.michaelsen@4me2you.dk

Grethe Grøn Henriksen

Tlf. 22 99 86 77
E-mail: grethe_tonny@mail.dk

Karin Gregersen

Blommegrenen 11, 5592 Ejby, Tlf.: 24 45 54 30
E-mail: karin.gregersen@hotmail.com

**Nye annoncører kan henvende
sig til en af de ovennævnte
redaktionsmedlemmer.**

Hvor finder jeg hvad i Tingstedet?

Forsamlingshuset, Husets historie, JM
miljørådgivning, side 4-6.

HUMLEN, side 7.

Læsernes sider, Morgentanker, side 8-9.

Reerslev Skoles landsbyordning, side 10.

Hjort teknik, side 11.

Aage Christensens jubilæum, NCC,
side 12-13.

Willums Hjemmeservice og Prinfo,
side 14.

Landsbylauget, Skt. Hans, side 15-17.

Reerslev IF, side 18.

Reerslev Skytteforening, side 19.

Farvel Grethe, Schärfe, side 20-22.

Det' for børn, **Børnesiden**, side 23.

Madsiderne, Tips og ideer, side 24-25.

Rejsegilde, side 26-27.

Præstegårdsformiddag, side 28.

Menighedsrådet, Ny kirketjener, Mid-
sommerkoncert, Gudstjenesteliste,
side 29-31.

Abonnementspris: 175,- kr. årligt.





SAA GIK

der igen et par måneder siden Tingstedet sidst blev hentet ude i postkassen, men nu i dag er der en forskel fra den dag, når man kigger op ad vejen eller ud af stuevinduet for alt er blevet grønt - græsset, buskene og træerne og solen skinner, alt er stille og roligt på denne skrivende morgenstund i Maj, hvor klokken er seks og solen er stået op og en befriende stilhed ligger endnu over byen.

Slet så grønt var det ikke en Aprilmorgen for 75 år siden for da skete det, som Otto Gelsted skriver:

De mørke fugle fløj
ved gry med motorstøj
i eskadriller over byens tage.
Da så vi og forstod-
det gik til hjertets rod-
at vi fik trældoms bitre brød at smage.

En dag så klar og blå!
Den sol, vi ventede på,
var kommet, men den lyste som i blinde.
Betvunget, smertestum
lå Danmark sluttet krum
så dybt i kval og nød som ingensinde.

Men i den angstens stund,
du lå med blodig mund,
og alt omkring var dødens nat og gru,
da så vi og forstod
til vore hjerters rod,
at aldrig har vi elsket dig som nu.

Og så i denne Maj er det 70 år siden de mørke fugle blev stoppet og ikke fløj mere og Dannebrog røg til tops på alle flagstænger og gader og veje fyldtes med jublende mennesker, dog - andre sad indendørs med tanken om tabet af mand eller ven.

Ja, det var dage, som i denne skrivende time stadig huskes og mindes af folk, der havde hørt og set de mørke fugle og havde smagt trældommens bitre brød, men som også husker - trods alt - at dagene alligevel føltes ligesom Mads Nielsen skriver;

En lærke letted og tusind fulgte
og straks var luften et væld af sang
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkes klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.

Det var en morgen som tusind andre
og ingen morgen i tusind år,
da Danmark vågned med klare øjne
til glædestimer og frimandskår,
og landet lyste fra sund til klit,
for det var forår og Danmark frit.

Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned,
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit.

Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd'
dig flyver hjerternes tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit.
Velsign det Herre, fra sund til klit.

Ja det var dengang for halvfjerds år siden og alt åndede da fred og fordragelighed, alle så vi en lys og lykkelig fremtid i møde.

Men nu - hvad er det hele så endt med i dag trods en rivende udvikling på alle områder?

Med krige og ufred - flygtningestrømme - sult og hunger - terror og drab - misundelse og had - takket være at alle ledere såvel som politikere - hver især mener- de kan gøre det bedre - så fred - ro - orden og samdrægtighed mellem mennesker trives - men det kan kun opnås ved at gøre det i fællesskab og se bort fra den enkeltes politiske ideer.

Redaktionen

REERSLEV FORSAMLINGSHUS

(Fortsat fra nr. 139)

I **1941** blev indkøbt 51 højskole-sangbøger og ophængt i et skab, som blev skænket til huset. Det er det samme skab, som hænger inde i stuen, men med nye sangbøger, som ved et jubilæum kom som gave fra Erik Mortensens vognmandsfirma og Stærkende Maskinsnedkeri.

I **1943** blev tilkøbt 8 m jord ind mod købmanden, således at der kunne blive sti ned til den gamle idrætsbane, og kommunen betalte 500 kroner for at idrætsfolkene kunne bruge husets toiletter.

I **1944** blev der på en generalforsamling foreslået bestyrelsen at søge opført en tilbygning med bolig.

Det blev dog først til virkelighed i 1957.

I **1949** blev der indkøbt ny kakkelovn til salen til 900 kroner, men så var den også ret stor.

I **1950** blev der tilkøbt yderligere jord til huset. Denne gang på østsiden, og det er det areal, der tilhører huset i dag.

I **1955** blev der udarbejdet et forslag til om- og tilbygning af huset, således at der kunne blive bolig til værten. Der blev også undersøgt muligheden for at overtage den gamle Forskole oppe på Thorsbrovej som mulig bolig. Dette blev dog droppet igen.

I **1957** blev vedtaget et forslag til om- og tilbygning af huset, og der blev lagt nyt gulv i salen, således at ribber, tove og ringe forsvandt.

Huset blev herved i den størrelse, som ses i dag.

Der var rejsegilde i august og indvielse senere på året, hvor der var optog med Roskilde-garden og Reerslev Køre- og Rideforening.

Byggeriet kostede 32.000 kroner, hvoraf de 25.000 kroner blev lånt i Bondestandens Sparrekasse.

I **1960** blev der indrettet mulighed for en 15 m skydebane med riffel. Skytterne stod bagest i stuen og skød ned i enden af salen, hvor der blev opsat skydekasser, og der blev sat plader i de bageste vinduer.

Skytter, som ventede på at skyde, skulle opholde sig oppe i rummet på balkonen, indtil det blev deres tur. De var heldige, for under ladning nedenunder, gik en kugle op gennem loftet, dog uden at ramme nogen.

Så måtte AF i arbejde. Der blev lagt 3 mm jernplader ud på gulvet og 22 mm spånplader ovenpå. De ligger deroppe endnu.

Også en af husets fine PH-lamper fik en kugle gennem sig.

Det værste ved det hele var den krudtslam, der lagde sig overalt, så alle blev glade, da skytterne fik sig en ny bane ovre i det ny skolebyggeri.

I **1967** fik salen nye lofter opsat af idrætsforeningens medlemmer, og samtidig blev kakkelovn smidt ud, og der blev hængt gaspanel op i loftet.

Især kakkelovnen i salen havde givet store problemer, da skorstenen ikke var høj nok, med de store træer om sig.

Når der blev dækket op i salen, blev porcelænet vendt med bunden i vejret, da ovnen godt kunne slå ud, hvis der var tændt lidt sent op.

1969 kom AF ind i bestyrelsen, under protest fra den siddende formand.

I **1971** blev HTK andelshaver med et tilskud på 5.000 kroner samt årlige tilskud efter budget. Det gav så foreninger fra kommunen gratis lokaler.

Der blev skiftet vært. Det blev Niels og Gyda Jensen.

Det blev også året, hvor der blev indlagt centralvarme i bolig, stue og i lokalet ovenpå.

I **1973** blev der sat hegn op i sydskellet. Det var 2 fag ca. 4 m længere end det er nu. Der blev klaget fra købmanden, da det gik ud over et nedlagt vejareal, så det måtte ned. Det forhindrede de store lastbiler i at parkere ind over husets areal.

Der blev også lavet et forslag til skråparkering, men det ville forhindre vores BILLIGE snerydning. Forslaget blev droppet.

I **1978** blev der sammen med det nye skolebyggeri lavet skydebane i kælderen, og det var der ingen, der græd over.

I **1982** blev salen isoleret og nye paneler opsat. Det kostede 36.000 kroner og de 32.000 kroner blev ydet i tilskud fra HTK.

I **1984** blev det gamle køkken udskiftet, og det gav meget mere plads til service.

I **1988** siger Niels og Gyda op som værter og Anne og Søren bliver nyt værtspar. De ønskede ikke at flytte ind i lejligheden, da de selv havde hus i byen. Det blev derfor ikke så økonomisk for dem, så i **1992** måtte huset igen skifte vært.

Da der længe havde været ønsker om at holde fest i huset uden vært, blev det en vicevært vi fik. Det blev Karin og Leif Gregersen. Det gav øget brug af huset, og dermed en bedre økonomi, som har holdt sig siden.

I **1995** blev der inddraget et værelse i boligen, og der indrettet et nyt køkken til viceværten. Det blev trods de få m² til glæde for alle.

Der er så i de senere år blevet lavet centralvarme i salen, isoleret og meget andet, og Landsbylauget har overtaget en del af aktiviteterne i byen, og når huset får solgt de gamle tagplader bliver der nok råd til et nyt tag.

Vi ønsker dem held og lykke og fortsat meget frivilligt arbejde.

den 27. februar 2015 Arne Frandsen



Velkommen i Reerslev forsamlingshus

Rammen til større og mindre begivenheder

Se brochure og kalender på hjemmesiden

<http://www.reerslev-sterkende.dk/Forsamlingshuset>

Andelsbeviser sælges for 200 kr. pr. husstand.

Vært: Birthe Hillersdal tlf. 46 56 11 52

Træffes bedst mellem 16 - 18.

E-mail: forsamlingshuset@reerslev-sterkende.dk

Tingstedvej 27, Reerslev, 2640 Hedehusene



Med venlig hilsen
Bestyrelsen



JM MILJØRÅDGIVNING-LOGISTIK

Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene

Tlf. 4015 4668 • 4613 6484 • jm@miljoe-logistik.dk

Vi udfører alt inden for miljørådgivning:

- Miljøundersøgelse ved bygge- og anlægsopgaver
- Handlingsplaner for opgravning og bortskaffelse af jord
- Tilsyn og styring af oprensning
- Afrapportering til myndighederne



KUNSTFORENINGEN
"HUMLEN"



Afholder den årlige sommertur 16.8. kl. 9-17

*Turen går til Kongegården i Korsør,
hvor vi skal se den kongelige ventesal
og billedhuggeren Harald Isensteins efterladte værker.*

*Vi skal også se Borreby Herreborg,
med rundvisning og besøg i riddersalen,
og ikke mindst, den fantastiske teaterscene.*

*Endvidere besøges Guldagergård,
det internationale center for keramiske arbejder og forskning.*

Pris: 400 kr. incl. frokost

Tilmelding: Ruth Trier på telefon 29 47 03 46



KUNSTFORENINGEN
"HUMLEN"



Gør kunsten nærværende

Udstillinger i Hedehuset

Stor Lokaludstilling

Museums- og kunstnerbesøg

Ring: Ruth Trier 29 47 03 46.



MORGENTANKER

takket være en lille Stillits.

Forårssolen skinner og luner dejligt, hvor der er læ, på denne tidlige april-morgen fra en skyfri blå himmel.

Hækken ud mod markstien viser tydelige små lysegrønne bladskud og enkelte hvide anemoner og et par blå i bedet omkring mirabelletræet lyser op i al det grønne.

Foråret er virkelig på vej og trods en let nattefrost er rimen på græsplænen kun synlig, hvor solens stråler endnu ikke rammer.

For enden af hækken står kirsebærtræet skarpt tegnet med dets fine grene mod den blå himmel.

Grenene og de tynde nye skud fra sidste år rører sig ikke, måske kun når en sagte brise blæser gennem træet.

Pludselig sidder der på en tynd gren midt i træet en lille fugl.

I det skarpe lys kan man blot at se en lille rund mørk plet, der nikker og vipper med et lille rundt hoved og næb og så en lille tynd sort streg, som viser en hale.

Længe sidder den og kigger til højre og til venstre. Hvad det nu er for en lille fyr og hvilke farver den har? Det er umuligt at se i sollyset mod den klare blå himmel.

Den bliver siddende på sin gren, og man kan ikke lade være med at undre sig, for der på grenen sidder et lille levende væsen, der ikke er meget større end en Gråspurv og er det mon alligevel en Gråspurv?

Men et lille levende væsen er det og med et lille bankende hjerte, der sender rødt blod rundt i den lille krop, så alt i dens krop lever og fungerer, som det også gør i en menneskekrop, når blodet løber rundt.

Hvor mange af os tænker egentlig i det daglige over sådant et lille under, som man kan se lige nu derude på grenen?

Ja, hvor mange tænker egentlig over alle de undere, der vimler om os – store som små – alt det liv vi er omgivet af – hvorfor – hvorfra?

Den lille fugl sidder stadig ude på grenen, men pludselig er den væk, skræmt bort måske af en kæmpeflok skrigende måger, som følger den store maskine, der er ved at harve den nypløjede mark.

Men væk er den lille fugl alligevel ikke, den sidder bare på en gren lidt længere nede og i lidt skygge, og nu kan man sandelig også se farverne, og en Gråspurv er det ikke.

Den har prangende farver, røde, hvide, brune og så har den gule og blåsorte vinger, hvad er det dog for en?

Det er ikke en man dagligt ser omkring foderglasset, der hænger i træet og det er hverken en Musvit, en Bogfinke, en Blåmejse eller en almindelig Gråspurv.

Nej - det er helt sikkert en fugl på gennemfart til skoven for enden af marken – for det er nemlig en Stillits – en sjælden gæst i haven - men en af de smukkeste.

Endnu nogle minutter sidder den der og så - pist - er den bare væk.

Vil den mon komme igen og atter fylde ens sind med undren?

Undren over verdens mangfoldighed af rigdom, en rigdom som vi oftest vader rundt i uden at lægge mærke til den og have tanker om den.

Tanker har vi til gengæld, når vi vader rundt i vores hverdag.

Tanker omkring alt det menneskeskabte, det prangende og larmende, som optager os mere end de flyvende svaler over vore hoveder og alle duerne og mågerne på markerne.

For tager vi til byen lever vi nemlig med i al trafikken på gader og veje, med biler, med busser og cyklister, lever med i menneskemylderet på fortovene foran byens mange store velpyntede og stærkt lokkende butiksvinduer med deres vareudbud, der kan friste enhver.

For et eller andet mangler man jo altid, om man så har brug for det eller ej.

Ak ja, sådan er vi bare, og den lille fugl på grenen i Kirsebærtræet ser vi måske ikke, men den er der, ligesom den lille gråhvide Vipstjert, der med sit sorte bryst og en lille sort kalot nervøst med sit fine lille næb ihærdigt nipper efter frø og insekter og muntert vipper med sin fine hale, mens den løber trippende rundt i sollyset på den nyslåede græsplæne.

Man ser den nok bare - uden at tænke over underet?

- sådan kan man stadig have det efter et langt liv/PH





Reerslev Skoles landsbyordning

Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene
Reerslevskole@htk.dk

Telefon: 4335 2240
SFO Viben 4335 2950
Lærken 4335 3250
Klubben 4335 3560

Så har vi endelig fået nye børn i alle afdelinger – Børnehaven, sfo'en og klubben. Det er en dejlig tid på året. Men for enkelte er det også lidt af en udfordring. Der er mange nye ting, man skal have styr på, når man er ny. Selv om der har været besøgsdage osv., er det ikke helt det samme, når man virkelig er startet ”for alvor”. Men jeg synes at alle klarer det rigtigt flot.

En anden ting, der er på denne tid af året, er vores Hedelandsfestival. I år er det, som du måske ved, lørdag d. 30. maj. Programmet findes på facebook. Bare søg efter Hedelandsfestivalen. Der er også et program på skoleporten. Planen er, at det er borgmesteren, der kommer og åbner festivalen. Efter åbningstalen vil festivalbandet spille op og et børnekor fra Reerslev skole synger. Derefter går det slag i slag med forskellige bands fra klubberne rundt om i kommunen. Derudover har vi i år to gæstebands fra Sejergaardens musikefterskole, dem glæder jeg mig også til at høre.

Vi starter dog allerede op om fredagen, hvor den store scene og teltene til mad og drikke skal op. Derudover skal der køres bord, køleskab og en masse andet, så har du tid og mulighed for at hjælpe til med det, er du velkommen til at skrive til Jens Midtgaard, og tilbyde din hjælp. Der er altid brug for frivillige til at få sådan en festival op og stå. Og vi har rigtig god hjælp fra mange frivillige, men der kan altid bruges flere.

Klubbens koloni er også ved at være på plads. Hytte og bus er bestilt, det er da en start. De voksne, der skal med, glæder sig. **Husk at klubben holder lukket, mens vi er på koloni.**

Efter deadline til dette nummer, har der været goddagften i sfoen og der har været en hyggeaften kun for 3. klasserne i klubben. Begge aftner er naturligvis lavet, for at børnene skal føle sig velkomne.

På landsbyordningens vegne

Lars Vesterdal
Pædagogisk leder
SFO og Klub





HJORT TEKNIK

Din lokale antennemand

Tilslutning og montering foretages

Af en autoriseret installatør



Se det store udvalg af TV-pakker fra udbyderne



Canal Digital

BOXER

Kabel-TV



Overvågning



Paraboler



Alarm



Hjort Teknik | Hedevej 24A, Ny Fløng, 2640 Hedehusene | Tlf: 40260705
Web: hjortteknik.dk | E-mail: Info@hjortteknik.dk | CVR-nr.: 20815795

40 ÅRS JUBILÆUM

Aage Christensens 40-års jubilæum som kirkesanger ved Reerslev Kirke

For fyrretyve år siden, den 1. april 1975, blev Aage ansat som kirkesanger ved Reerslev kirke. Og det skulle jo fejres!

Under gudstjenesten den 5. april sang Aage med sin fyldige baryton til den tidligere organist Uffe Koefods orgelspil, medens vor nuværende organist Karsten Houmark spillede andre gange under gudstjenesten.

Efter gudstjenesten blev der arrangeret en reception med boblevand til ganen og druer og lækker chokolade til smagsløgene.

Formanden for menighedsrådet, Jan Kastorp, holdt herefter en tale for jubilaren. Han kom ind på Aages mange kvaliteter såvel som sanger og som menneske. Bl.a. nævnte han, at det er dejligt vi nu synger fadervor med Aage som forsanger til Karstens melodi.

Det må være hårdt at skulle tidligt op hver søndag morgen for at få smurt stemmen inden kirkegang, sagde Jan videre. Og netop søndag morgen kan vel ofte være en prøvelse for en mand som Aage, der godt kan li' at feste, for den store festaften er jo netop under et halvt døgn før højmessen – så han har måttet modstå sin festtrang mangan lørdag aften for ikke – som os andre - at møde op med en rusten stemme ved kirketid.

De fire organister, som Aage har arbejdet sammen med, blev også nævnt: Uffe, Dan, Vega og Karsten. Aage har samarbejdet med mindst ti forskellige præster. Det kræver jo sin mand, hvilket han har klaret med stor fleksibilitet.

Også som person har Aage præget vort samfund. Han har givet os forståelse

for, at kunst og kultur er meget vigtige for vort samfunds sammenhængskraft og for dets demokratiske udvikling.

Aage havde derfor, mente menighedsrådet, fortjent en særlig hæder. Og den fik han på samme måde, som man tidligere har hædret særlige præstationer: Aage blev laurbærkranset!

Talen sluttede med et leve for jubilaren, der nu kan titulere sig som ”laureat”!

Og de mange kirkegængere kunne igen få lidt lækkert at stimulere mundvandet med.

Jan Kastorp





Aage Christensen har sunget for os i Reerslev kirke gennem 40 år, en hel menneskealder og det er med stor glæde, at vi stadig kan lytte til din sang Aage. Vi er meget privilegerede og forkælede i Reerslev Kirke. Dine laurbær fortjener du helt og holdent, fordi du også igennem mange år har tjent dine utallige menighedsråd.

Mvh. Else Raahauge



Stort udvalg
af grus og sten
- også til *private*

NCC Roads A/S, Råstoffer
Reerslev Grusgrav
Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene, tlf. 46 56 00 21



"...Willums Hjemmeservice - Nøglen til DIT rene hjem!"

Professionel rengøring i private hjem

Jeg tilbyder:

- **Kvalitet** - rengøringsydelser af den højeste kvalitet så dit hjem skinner
- **Tillid** – vi udfører hver rengøringsopgave med stor nænsomhed, tryghed og pålidelighed
- **Troværdighed** - vi er mødestabile med præcis levering og opfølgning på det aftalte
- **Ærlighed** – vi er ærlige i alt hvad vi siger, lover og gør

Frank Willum Sørensen

Tranevej 5

3650 Ølstykke

Telefon: (+45) 40 51 97 78

E-mail: frank.willum@hotmail.dk

www.willums-hjemmeservice.dk



Vi fremstiller alle former for tryksager

Ring og få et godt tilbud fra Danmarks grønne trykkeri!
- vi støtter Tingstedet - lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn

PRinfoHolbæk
Hedehusene-Køge[®]

- ét komplet grafisk hus

Akacievej 10 · 2640 Hedehusene · Tlf. 46 56 02 13
Mobil 20 11 94 33 · ct@prinfohkhk.dk · www.prinfohkhk.dk

Svanemærket · Godkendt SKI leverandør · ISO 14001 miljøcertificeret · EMAS registreret · FSC-certificeret

Reerslev-Stærkende Landsbylaugs bestyrelse 2015-2016

<p>Formand</p>  <p>John Severin Tingstedvej 11,</p>	<p>Næstformand</p>  <p>Torben R. Nielsen Sognevej 20,</p>	<p>Kasserer</p>  <p>Lene Johnsson Stendyssevej 13,</p>
<p>Sekretær</p>  <p>Anne Birgitte Stubkjær Stærkendevej 244</p>	<p>Pressekoordinator</p>  <p>Sigrid M. Rasmussen Thorsager 2,</p>	<p>Bestyrelsesmedlem</p>  <p>Michael Blem Clausen Dybkærvænget 13,</p>
<p>Bestyrelsesmedlem</p>  <p>Kirsten Halby Tingstedvej 18,</p>	<p>Bestyrelsesmedlem</p>  <p>Finn Gottrup Flintebjergvej 4</p>	
	<p>Suppleant</p>  <p>Nick Ziegler Tingstedvej 41,</p>	<p>Suppleant</p>  <p>Helle Leegaard Flintebjergvej 8</p>



**REERSLEV-STÆRKENDE
LANDSBYLAUG
INDBYDER TRADITIONEN TRO TIL
SCT. HANS AFTEN I LERGRAVEN
TIRSDAG D. 23 JUNI 2015**

**ÅRETS BÅLTALER 2015 ER
FORMAND FOR KULTUR OG SAMRÅD**

RUTH TRIER

**BÅLTALE KL. 20:00
BÅLET TÆNDES EFTER TALEN.**

www.reerslev-sterkende.dk

Tag madkurven med.

Medbring gerne tæppe eller klapstol. Landsbylauget sætter borde og stole op til ca. 50 personer. Vi regner dog med at der kommer flere, så vi opfordrer til at medbringe en stol eller to, hvis I har mulighed for det.

Til de voksne vil der være mulighed for at grille.

Grillen er klar ca. **kl. 18.00**



Til børnene -

Kl. ca. **18:00** er bålet klart til gratis snobrød

Landsbylauget sælger øl/vand/vin og slik fra **kl. 18.00**



Billeder fra Skt. Hans Aften 2014.

VEL MØDT TIL EN FESTLIG OG HYGGELIG AFTEN

www.reerslev-sterkende.dk

Information fra Reerslev Idrætsforening



Reerslev Skytte- og
Idrætsforening

Sæsonafslutning 2015



Sæsonafslutning d. 18.4.2015 var en flot opvisning af RIF's dygtige hold med Børnegymnastik – de små og de store, Linedance, Effekt og Kampsport.

Se flere gode billeder fra sæsonafslutningen på
www.reerslev-sterkende.dk

Information

fra

Reerslev Skytteforening



Sommersæson 2015.

Vi har startet **pistolskydning onsdag den 15. april** på skydebane Vest, Hovedgaden 610.

Vi skyder med både standard pistol, grovpistol og revolver. I år vil vi introducere en ny disciplin, Kombipistol en spændende og udfordrende skydning.

Riffelskydningen på 50 meter banen starter ligeledes **onsdag den 15. april**.

Her er det ikke vejret, der sætter begrænsninger, men opsætningen af et nyt elektronisk markeringsanlæg.

Vi håber anlægget er klar den 15. april. Kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis der er spørgsmål til det nye anlægs ibrugtagningsdato.

Vel mødt **onsdage fra kl 18 - 21**. Alle er velkomne.

Foreningen giver en gratis prøveskydning til alle nye under 18 år.

Rifler og pistoler stilles gratis til rådighed af foreningen, men krudtet køber du af foreningen.

E-mail: info@reerslevskytteforening.dk

Information om skydning kan fås hos følgende:

Formand:	Henrik Pangel	5092 1300
Kasserer:	Helge Johnson	2347 4582
Riffel.afd.:	Svend Erik Rasmussen	4632 6060
	Pia Eriksen	3120 2858
	Palle Andersen	2147 7850
Pistol afd.:	Rune Storm Korsvig	2324 0079
	Jesper Helmersen	2993 3833
	Bjarne Kristensen	2267 8970

Kontingent for 2015: Børn kr. 150,00 Voksne kr. 300,00

Børn kan skyde med riffel fra de er ca. 6-8 år.

På pistol har vi dog et modenhedskrav og minimumsalder på 12 år, samt far eller mors deltagelse/tilstedeværelse hvis man er under 16 år.

HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN

Læs mere på www.reerslevskytteforening.dk

GRETHES JUBILÆUM OG FARVEL

Den første søndag i maj fejrede vi Grethes 30 års jubilæum som graver ved Reerslev Kirke.

Det er selvfølgelig festligt at fejre, men det var også noget vemodigt, da Grethe samtidig havde valgt at nedlægge arbejdet og starte et nyt liv som pensionist.

Grethes dag begyndte rigtig festligt: Vejret var flot solskin udenfor – et solskin som dannede smukke skyggebilleder på kirkevægen, da Grethe ved gudstjenestens begyndelse klokken ti, kom gående op ad kirkegulvet arm i arm med pastor Thomas. Gudstjenesten var som vanlig – og alligevel ikke; den var ret så munter, og på en fin måde fik præsten Grethe i en slags centrum. Det var også hende, der havde valgt dagens salmer. Kirkesanger Aage Christensen og organist Karsten Houmark sang og spillede ”Kun en dag – et øjeblik ad gangen” for Grethe.

Efter gudstjenesten var der reception i våbenhuset og kirkerummet, og der kom endnu flere mennesker for at hylde Grethe, thi mange af hendes kolleger skulle jo først være færdige med arbejdet i deres egne kirker.

Da alle havde fået lidt boblevand og sødt til ganen, blev gæsterne kaldt ind i kirkerummet igen. Her holdt formanden for menighedsrådet, Jan Kastorp, en tale for Grethe, hvor han blandt andet fremhævede hendes store engagement i Reerslev, også uden for kirkens gebet. Den anden personlige side af hendes væsen blev også fremhævet – hendes sociale engagement, titlen som årets ildsjæl, hendes udadvendthed og glæde ved hyggeligt samvær og ikke mindst hendes altid smittende humør og glade sind. Talen sluttede med, at Grethes arbejde som graver altid havde

været fuld af nøgler, og derfor fik hun en nypudset nøgle – den store gamle nøgle til kirken.

Og selvfølgelig blev der råbt hurra for Grethe – højt og velklingende i kirkens gode akustik.

Derpå holdt formanden for Forsamlingshuset, Johannes Thulesen, en rigtig flot tale for Grethe på vers. Han fremhævede også hendes mange dyder og ikke mindst hendes store betydning for Grydelaugget, der laver lækre midt-dage med indhold for Reerslevs sogns borgere.

Desuden sagde Helge Nedergaard fra Fløng, der hvert år kommer med Sct. Georgsgildernes fredsllys til Reerslev Kirke, nogle pæne og meget velmenende ord til Grethe.

Gæsterne og Grethe hyggede sig endnu en stund – snakkede, mindedes, talte om fremtid – og sørgede for at Grethe fik et godt jubilæum og nogle gode afskedsminder fra Reerslev Kirke.

Jan Kastorp



AFSKEDSRECEPTION - TAK TIL GRETHE.

her i det gode idylliske Reerslev
findes en kvinde så gæv
hun udviser en usædvanlig trang til at virke
og tager daglig fat i vores kirke
er den trofaste venlige graver
der klipper hække og kirkegangene harver
hænger numre på krog
og giver alle en salmebog
vikarierer gerne som kirkesanger
hvis det er det embedet forlanger
beder uden problemer indgangsbøn
for at få sin faste månedsløn

men resten af byen har også stor gavn
af Grethe for det er jo kvindens navn
kendt for at elske når det koger og syder
med alskens knogler i de største gryder
hun nyder for folk at kræse
med stege og sovse – brune eller bearnaise
hun spytter i næven og tar et ordentligt tav
med ekspertise og humør i vores grydelaug
elsker at sprede glæde morskab og hygge
ved at få folk til at drikke og tygge

mødte op i Torslundekoret
og fik sopranerne på sporet
fyldte kirken med sin klare røst
til Lars` og menighedens trøst
sang solo – naturligvis
til alles glæde og Herrens pris

hendes hus er ofte rammen
om mangen en komsammen
om det er grydelaug eller dilettant
der er altid et eller andet der er interessant
der gør at vi må mødes
og der er sjældent nogen der skal nødes
når Grethe dækker op og rigger til
og siger ”bare kom hvis I vil”
og det var vi mange der ville i tiden der gik
og vi skylder dig en kæmpetak
du har været en særegen og sjælden bastion
ja – og nu holder du afskedsreception

Grethe dit hjerte er kæmpestort
tænker på alt det du har gjort
hvor vidt og hvor bredt du har favnet
du vil helt klart blive savnet

Johannes Thulesen



GRETHES JUBILÆUM OG FARVEL

Grethe har ønsket at stoppe sit arbejdsliv som graver ved Reerslev Kirke, hvor hun har virket i 30 år. Det er i den grad et nyt liv hun skal til at tage hul på, hun skal fraflytte graverboligen, hvor hun levede med Tonny og pigerne gennem årene. Hendes tilværelse med familien betød meget i hverdagen, med både modgang og sorger; men hun kom igennem det hele, godt hjulpet af alle hun var i berøring med.

Tak Grethe for din tilstedeværelse i vores liv - det kan jeg sige på vegne af mange, som jeg havde forbindelse til, i min tid som formand for Menighedsrådet.

En god fremtid ønsker jeg dig

Else Raahauge



TAK for al den opmærksomhed jeg fik på min sidste arbejdsdag som graver ved Reerslev Kirke.
TAK fordi I var med til at gøre dagen festlig.

Grethe

SCHÄRFE

- HEDEHUSENE -

Vi svarer altid - hele døgnet

Ring og aftal et møde på telefon: 46 56 37 37

Vi er en familiedrevet virksomhed, der hjælper med alle former for begravelser og bisættelser.

Vi kommer gerne til jeres hjem for at aftale højtideligheden.

Hedehusene Begravelsesforretning
Hovedgaden 415 - 2640 Hedehusene
info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk



TILLYKKE



Vinderen af nr. 139's
Krydsordsopgave :
Løsning: Bukser

Caroline Fischer Rigelsen
Stenmøllen 53

Kunne du tænke dig at vinde 50 kr.,
og er du under 15 år og bor i Ting-
stedets distrikt, så send løsningen til
nissemor@cafeer.dk eller læg den i
postkassen på
Tingstedvej 16 hos **Gurli Kjep**,
senest d.05.07.2015



Navn: _____

Adresse: _____

Alder: _____

Løsning: _____

Mit yndlingsdyr: _____

	ÆDE- KAR	1		NAGE		VIL 5903 508		MODER- NE	VEJ	
										2
	3					GRINE				
EN GANG OM UGEN				4					STED- ORD	
FRUGT- SAFT					SKOLE- BØRN		5			

Ugens menu

Hjemmet
1924

Søndag:

Tomater, fyldte med champignons. Kalvekoteletter med grønerter og gulrødder. Rødgrød med fløde.

Mandag:

Ris med stikkelsbær-kompot. Stegte sild med agurkesalat.

Tirsdag:

Kogt skinke med stuede snittebønner. Rødgrød med creme.

Onsdag:

Blomkålssuppe. Engelsk kødpie med spinat.

Torsdag:

Kogte rødspætter med persillesovs. Hachis med brunede kartofler.

Fredag:

Bankekød med kartoffelmos. Hindbær med fløde.

Lørdag:

Urtesuppe med bagte boller. Linssteg med grøn salat. Melon.

DANSKE BLOMKÅL er skønne lige nu. Prøv dem f.eks. ristet med hvidløg: Del ½ blomkål i små buketter og blanchér dem i letsaltet kogende vand. Steg 2 pillede fed hvidløg ved svag varme på en pande med 2 spsk olivenolie ca. 5 min. og kassér dem. Rist nu de afdryppede og tørrede blomkålsbuketter i olien, til de er møre. Drys med salt og peber og vend hakket persille i. Servér som tilbehør til fisk, kød eller fjerkræ.

Laksesalat med sprøde urter

En rest kold laks er meget velegnet til laksesalat. Her er den anrettet med sprød fennikel, der giver en dejlig frisk smag.

Arbejdstid: 10 min.
Koge- eller bagetid: ca. 10 min. (brug evt. en kold rest)
Kødet er fryse-egnet (1 person)
75 g kold laks (kogt el-

ler bagt laksekotelet eller laks i filet)
2 spsk cremefraiche (18%)
lidt frisk dild
2 tsk rødløg (finthakket)
salt og friskkværnet peber
1-2 tsk citronsaft
¼ fennikel (fintsnittet)
1 skive godt hvedebrød
1-2 blade egebladsalat (eller anden grøn salat)

Tilbehør: evt. et stykke citron

Laksesalat: Rør laksen sammen med cremefraiche til ensartet og cremet konsistens. Tilsæt dilldduske og rødløg og smag til med salt, peber og lidt citronsaft. Bland fennikel med citronsaft. Anret laksesalaten på brød med salatblad og fennikel. Servér med citron.



JORDBÆRDESSERT

(3-4 pers.)
4 blade husblas
(5-6 blade, hvis bærrerne er frosne)
450 g jordbær, frosne
kan evt. bruges

100 g flormelis
2½ dl piskefløde
Pynt:
Revet chokolade
Flodeskum

Læg husblasen i blød i koldt vand 5 min. Mos jordbærrerne og bland dem med flormelis. Pisk fløden til let skum. Knug vandet af husblasen. Varm lidt af jordbærrerne og smelt husblasen i jordbærrerne. Køl det lidt af og bland det med resten af de mosedede jordbær.



Vend flodeskum i. Hældes i portionsglas. Pyntes med revet chokolade og lidt ekstra flodeskum.

Torsk i folie på grill

(2 pers.)	krydderi (indisk)	1 gulero
½ dl olivenolie	Salt og peber	1 tomat
½ hakket løg	150 g rå	50 g
1 fed hakket hvidløg	tigerrejer	champignoner
1 tsk. tandori	½ peberfrugt	75 g blomkål
	½ porre	300 g torskefilet

Bland olien med løg, hvidløg, tandori krydderi, salt og peber. Vend rejerne i og lad dem marinere et par timer. Snit grønsagerne i mundrette stykker og del torsken i to portioner. Fordel torsk, grønsager og rejer på to stykker stanniol og luk pakkerne. Grill pakkerne i 20 min. og server med krydrede kartoffelbåde.



GRILLTIPS

Skær laksen i mundrette stykker og sæt dem på et spyd sammen med lækre grøntsager, f.eks. cherrytomater og løg. Pensl med en god hvidløgssolie og grill spydene ca. 5 min. på hver side. Server en let bulgarsalat Med agurk, tomat, rødløg evt. salatost samt groft brød til.

Ostefondue

1 fed hvidløg
400 g Gruyere
200 g Emmentaler
4 tsk. majsstivelse
3 dl tør hvidvin
1 tsk. citronsaft
2 cl Kirsch
hvid peber
revet muskat
franskbrød i tern



Gnid gryden indvendigt med hvidløget. Riv de to slags ost og kom dem i gryden. Rør majsstivelse ud i vin og citronsaft, kom det ned til osten. Varm blandingen langsomt op og under konstant omrøring. Hæld Kirschen i den smeltede ost, og krydr med peber og muskat. Sæt ostefonduen på bordet over brænderen, den skal koge ganske svagt under måltidet, og nyd med franskbrød i tern.

Kartoffelfrikadeller

1 revet løg, 3 store kogte, pillede kartofler, 2 æg, salt, peber, 1 dl havregryn, 1 dl hakket persille, 1 hakket mozzarellakugle, smør eller olie til stegning

Riv kartoflerne groft. Bland det hele sammen til en rimelig fast fars. Form den til frikadeller, som steges i fedtstof på en pande, 2-3 min. på hver side. Serveres med fx stuvet spinat eller blomkål.

Vildtragout med champignon og rosmarin

(4 pers.)
400 g dyrekød (rådyr eller kronedyr) i tern
50 g smør
2 løg
250 g champignon
1 spsk. friskhakket rosmarin
1 spsk. æblegelé
3 dl tør hvidvin
3 dl vildtfond (se ovenfor)
2 dl piskefløde
1 spsk. majsstivelse

1. Brun kødet i en stegegryde i smøret. Hak løgene, og brun dem med. Rens champignonerne, skær dem i kvarte, og svits dem med. Tilsæt rosmarin, æblegelé, hvidvin og fond. Kog ragouten sammen ca. 1 time, til kødet er godt mørt.
2. Udrør majsstivelsen i fløden, og rør det i ragouten. Kog kort igennem, og smag til med salt og peber.

LYKKEN ER...



Kaviarrand med rejer.

Udblød 6 blade husblas i koldt vand. Hak 4 hårdkogte æg og bland dem med 2-3 tsk. revet løg, 2½ dl. creme-fraiche 18 %, 2 spsk. mayonnaise, 100 g. hakkede rejer og 100 g. kaviar.



Karrykoteletter i fad

4-6 personer
Arbejdstid: 40 min.
Stege/koge/bagetid:
ca. 1 time

8 svinekoteletter
2 spsk. stærk karry
2 spsk. smør
salt og friskkværnet peber
3 løg
2 fed hvidløg
1 tsk. frisk ingefær
1 dåse flåede tomater
2 æbler
¼ knoldselleri
1-2 grønne peberfrugter
3 dl bouillon

1 dl piskefløde
Tilbehør: ris

1. Vend koteletterne i karry på begge sider. Brun dem i smør på en pande og krydr med salt og peber. Læg dem i et ovnfast fad.
2. Snit løg og brun dem på panden. Tilsæt knust hvidløg, fintrevet ingefær, hakkede tomater, groftrevne æbler og selleri samt stykker af peberfrugt. Varm blandingen igennem i nogle min.
3. Hæld grønsagsblan-

dingen over koteletterne i fadet. Kog panden af med bouillon og piskefløde. Hæld det i fadet.
4. Sæt fadet i ovnen ved 240 grader i ca. 35 min., til koteletterne er færdige. Servér med ris.

REJSEGILDE

Velkommen til denne lille uformelle sammenkomst ved østmurens genopbygning.



Det at fejre østmuren er jo et rejsegilde i "citation". Jeg forestiller mig det som en generalprøve for det næste større byggeri. Nemlig den nye præstegård, der forhåbentlig snart skal rejses herovre på græsmarken.

Men hvad er et rejsegilde egentlig?

Ja, i følge traditionen skal bygherren holde et gilde for sine håndværkere, når husets spær er rejst. I rejsegildet deltager alle, der er med til at opføre huset, og ofte deltager også husets beboere og eventuelle naboer.

Gildet afholdes normalt om eftermiddagen, når arbejdsdagen er omme, og så mødes alle i den nye bygning, hvor der typisk bliver serveret pølser, øl og sodavand. Som oftest holdes der taler.

Selve nybygningen bliver pyntet med en eller flere kranser, som håndværkmesteren skaffer, og som tømrersvendene sætter på toppen af spærene på lange stænger. Nogle gange bliver der desuden sat flag, grønne grene og blomster op.

Afholdelse af rejsegilde kan dokumenteres helt tilbage i 1400 tallet.

Oprindeligt blev der afholdt rejsegilde, fordi byggeprojektets succes afhang

lige så meget af **gudernes** humør som af håndværkernes dygtighed.

For at berolige eventuelle onde ånder blev taget pyntet med planter, der indeholdt gode ånder, og de skulle så give gode kræfter videre til huset, så det blev sikkert at bo i.

Rejsegildet var således tildelt **guderne**. Denne tradition var særlig vigtig, da man ellers kunne risikere **gudernes** forbandelse over hjemmet.

I dag afholdes rejsegilder som god skik og orden og for at takke håndværkerne på byggeprojektet. På den måde får det nybyggede hus en god start. Men nogle steder er det dog stadigvæk forbundet med en vis overtro.

Ifølge en gammel overtro skal arkitekten smadre en ølflaske til rejsegildet og sige: "Gid huset består i så mange år, som glasset går i skår." Og rejsegildet skal også helst foregå på den rigtige måde for at undgå dårlige varsler for fremtiden. For eksempel er det et dårligt tegn, hvis kransen blæser ned.

Før i tiden hævnedes håndværkerne sig, hvis bygherren ikke afholdt rejsegilde.

De kunne finde på at hænge en dukke af halm eller gamle cementsække op - en såkaldt "død murer" - i stedet for kransen for at vise hele nabolaget, at her bor en bygherre, der ikke har sørget ordentligt for sine håndværkere.

En anden måde at hævne sig på var, at mure en tom flaske ind i murværket, som så tudede, når det blæste, og mindede bygherren om sin nærighed.

Vi markerer dagen her med lidt pølser, øl og vand. Det har Grethe været behjælpelig med. Tak Grethe!

Vi kunne også have hyret en pølsevogn, for Danmark har verdens mest berejste pølsevogn. For nylig var den i New York, og dens næste opgave er i Australien.

Den kom på sin hidtil højeste tur, da den i efteråret 2014 var en del af et rejsegilde i Aarhus.

Den blev hejst op på ottende etage i 30 meters højde i et nyt byggeri på Nørreport.

Det var for at støtte et godt formål, at pølsevognen blev hyret, og så kunne det jo være sjovt at holde rejsegildet på toppen af huset.

En kran stod for den usædvanlige opgave med at få pølsevognen op og ned. Det var ikke noget stort problem.

Det var det derimod for pølsemanden Claudio Amdisen, som skulle lange pølserne over disken. Han lider nemlig af højdeskræk.

Jeg har selv været med til mange rejsegilder i min tid indenfor byggebranchen. Og jeg mindes, at det var ganske naturligt, at der også blev delt tobak – cigaretter og cigarer rundt dengang. Selv om vi er ude i det fri her i dag, har vi altså ikke taget tobak med.



Og så lidt om selve muren

Nationalmuseet nævner, at iflg. Danmarks kirker var øst- og nordmurene i

1620 ”så forfaldne, at faar og kvæg gaar derover”

På det tidspunkt blev muren fornyet. Om det er den, der netop er revet ned er ganske uvist, men muren omtales blot (DK 1946) som ”ny af røde små sten”.

”Spareblændingerne – som nok ikke er nogen besparelse i dag, er et senmiddelalderligt, overvejende Sjællandsk fænomen.

Tak til alle de involverede parter! Og en særlig tak til murer Finn & Niklas for et fantastisk flot arbejde. Muren er genopbygget. Jeg tør næsten ikke sige: Genopstået. Men det er ikke et mirakel. Det er dygtigt håndværk!

Tillykke med muren indtil nu. Mon ikke resten bliver ligeså flot. Lad os håbe, at den nye mur kan holde i mange hundrede år. Og helst uden den helt store vedligeholdelse.

JH/23.04.2015



BLAISE PASCAL I RERSLEV SOGNEGÅRD

Kort resumé af et spændende foredrag om Blaise Pascal d. 19. marts 2015 i Reerslev Sognegård v/ menighedsrådsformand Jan Kastorp.

Jan Kastorp fortalte levende og spændende om Blaise Pascal, som var en berømt fransk videnskabsmand - matematiker og fysiker. Han var forgænger for Oplysnings-tiden - og mange andre åndelige ting. Vores egen Kierkegaard har givetvis læst en del af ham - for mange af Pascals tanker går igen hos Kierkegaard.

Blaise Pascal blev født i Clermont-Ferrand i Frankrig 1623. Faderen var adelsmand, som bl.a. var skatteopkræver og meget velstående.

På den tid var Christian IV konge i Danmark og 30-årskrigen var i fuld gang, hvor Frankrig dog ikke deltog, men Frankrig havde sine egne problemer. Man var ved at indføre enevælden, som gav stridigheder, fordi adelens magt jo blev derved blev svækket.

Blaise var svagelig op gennem opvæksten og forblev det livet igennem. Dog forhindrede det ham ikke i at blive en betydningsfuld matematiker og fysiker. Det er ham, der lagde grunden til sandsynlighedsregningen og opfandt den hydrauliske presse. Desuden formulerede han de kendte Pascals love om lufttryk.

Blaise havde en store- og en lillesøster, men moderen døde efter den yngste søsters fødsel, så faderen var alene med de 3 børn. Han solgte sit embede, og drog til Paris for at tage sig af børnenes opdragelse, og der voksede de så op. Faderen var meget meget optaget af naturvidenskab, som i Frankrig var geometrien og matematikken, der var i højsædet. Så det var en stor glæde for faderen, at Blaise Pascal viste sig at være et matematisk geni. Han udviklede bl.a. den første regnemaskine, da han var 18 år, som han fik patent på som 26-årig. Den danner grundlaget for de regnemaskiner vi har i dag.

I 1654 havde han en religiøs oplevelse så stærk, at den ændrede hans liv. Han forlod videnskaben og matematikken og begyndte at arbejde på en bog, som skulle forklare og retfærdiggøre kristendommen overfor tvivlende, men han døde som 39-årig, inden værket var færdigt. Det blev dog udgivet efter hans død under titlen *Pensées* ([1670](#)).

Tak for et meget interessant og medlevende foredrag!!!





REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD 2640 HEDEHUSENE

Midsommerkoncert d. 21. juni kl. 21 i Reerslev Kirke

Klezmerduo

Den jødiske musiktradition er ældre end vor tidsregning og i det gamle testamente findes mange referencer til musik. Melodierne levede videre gennem århundreder under jødernes landflygtighed og blev inspireret og påvirket af andre kulturer. I 400 år op til 2. verdenskrig blomstrede den jødiske kultur i Østeuropa fra Østersøen i nord til Sortehavet i syd. Her blandede den traditionelle jødiske musik sig med balkan og sigøjnermusikken og blev til den musik, vi i dag kalder klezmer. Klezmer taler til hjertet. Det er musik som rummer længsel og smerte – men som samtidig insisterer på håbet, glæden, festen og viljen til livet.

Musik der lær med det ene øje, mens det andet græder!

Tiden var præget af fattigdom, men samtidig stor religiøsitet. Læsningen af de hellige skrifter i synagogen og det daglige arbejde blev ind imellem afløst af store bryllupsfester. Afslutningen på sabbatten var ofte præget af sang og dans. Fra denne periode i det jødiske liv stammer det inderligste og det festligste af den jødiske musik, der siges at veksle mellem bøn og dans. Gennem musik, sang og fortælling tegner Klezmerduo et billede af denne maleriske og stemningsfulde tradition.





REERSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD

2640 HEDEHUSENE

Ny kirketjener i Reerslev Kirke

Menighedsrådet har pr. 1. maj 2015 ansat Maria Sprotte som kirketjener ved Reerslev Kirke. I kan møde hende ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt ved kirkens øvrige aktiviteter. I menighedsrådet og personalegruppen glæder vi os meget til det fremtidige samarbejde. Vi er slet ikke i tvivl om, at vi har fået en rigtig god kirketjener i Maria. Tag godt imod hende!

Menighedsrådet

Hilsen fra Maria

Den 15 marts tog, min mand og jeg og vores to børn, springet og flyttede fra København Sydhavn til Reerslev. Det er en kæmpe omvæltning, men en af de gode af slagsen. Vi har ikke fortrudt en eneste dag, og nyder det i fulde drag.

Jeg har været lærer på Nørrebro de sidste 10 år, hvor jeg har arbejdet med børn og familier fra mange forskellige kulturer. Nu skulle der ske noget nyt og er nu meget glad og taknemmelig for de nye udfordringer arbejdet som kirketjener, byder på. I vores fritid har vi startet noget familiespejd op på Amager. I det fælleskab udforsker vi naturen sammen. Det er rart at kunne være sammen om noget aktivt og socialt som familie. Vi har gennem vores liv altid været aktiv i forskellige kirker og nu kommer vi til at lære Reerslev folkekirke at kende, hvilket vi ser meget frem til.





Gudstjenester

7/6 – 6/9 2015

Søndag 7. juni kl. 10
1. S. e. Trinitatis Rebecca Rudd

Søndag den 14. juni kl. 10
2. S. e. Trinitatis Thomas Gotthard

Søndag den 21. juni
Ingen gudstjeneste

Midsommerkoncert kl. 21

Søndag den 28. juni kl. 10
4. S. e. Trinitatis Lizette HARRITSØ

Søndag den 5. juli kl. 10
5. S. e. Trinitatis Rebecca Rudd

Søndag den 12. juli
Ingen gudstjeneste – der henvises til
Ansgarkirken i Hedehusene kl. 10

Søndag den 19. juli
Ingen gudstjeneste – der henvises til
Ansgarkirken i Hedehusene kl. 10

Søndag den 26. juli kl. 9!
8. S. e. Trinitatis Thomas Gotthard

Søndag den 2. aug. kl. 10
9. S. e. Trinitatis Thomas Gotthard

Søndag den 9. aug. kl. 10
10. S. e. Trinitatis Lizette HARRITSØ

Søndag den 16. aug. kl. 10
11. S. e. Trinitatis Thomas Gotthard

Søndag den 23. aug. kl. 10
12. S. e. Trinitatis Rebecca Rudd

Søndag den 30. aug. kl. 10
13. S. e. Trinitatis Lizette HARRITSØ

Søndag den 6. sept.:
Høstgudstjeneste
14. S. e. Trinitatis
Fælles pastoratsgudstjeneste
Lizette HARRITSØ og Thomas Gotthard

Den aktuelle gudstjenesteliste er slået op på informationstavlen, der står ved kirkegårdsporten.

Gudstjenesterne annonceres i Lokalavisen Taastrup.

Desuden kan den aktuelle gudstjenesteliste ses på www.reerslevsogn.dk



AKTIVITETSKALENDER: juni – december 2015

Dato	Kl.	Aktivitet	Sted	Arrangør
Ons 17/6	18.30	Menighedsrådsmøde	Servicebygning	MHR
Søn 21/6	21	Midsommerkoncert, se side 30	Kirken	MHR
Tirs 23/6	18	Skt. Hans bål, se side 15-17	Lergraven	LL m.fl.
Ons 24/6	13	Sæsonafslutning i Ældreklubben	HUSET	ÆK
Søn 16/8	9	Sommerudflugt til Kongegården, Korsør, Borreby Herreborg og Guldagergaard Keramiske Værksted, se side 9.	Korsør mv.	HUMLEN
Lør 29/8	13	Limhamn Konstförening udstiller hos HUMLEN – bidrag til Vestegnens Kulturuge	Hedehuset	HUMLEN
Søn 6/9		Høstgudstjeneste		MHR
Lør 19/9		Udflugt		MHR
Lør 26/9	13	Michael Berend og Henning Kaad	Hedehuset	HUMLEN
Lør 24/10	13	Lokaludstilling, fernisering	Hedehuset	HUMLEN
Søn 25/10	11	Lokaludstilling	Hedehuset	HUMLEN
Tors 29/10		Halloween	Klubben	FTK
Fre 30/10	19	Café-aften	HUSET	Café
Lør 8/11	13	Krisjak	Hedehuset	HUMLEN
Fre 27/11	17	Juletræstænding ved forsamlingshuset	HUSET	LL m.fl.
Lør 28/11	13-16	Julestue	Skolen	LL, Skole m.fl.

Forkortelser:

FTK	Reerslev Landsbyordning	RIF	Reerslev IF	RSF	Reerslev Skytteforening
MHR	Reerslev Menighedsråd	Café	Landsbylaugets Café-Udvalg	LL	Landsbylauget
ÆK	Reerslev Ældreklub	HUSET	Reerslev forsamlingshus		

Rengøringshjælp søges 4 timer ugentlig.
I cykelafstand fra Reerslev/Stærkende
Jan
Tlf. 2080 6100

Torslunde Koret søger nye medlemmer.

Koret er Torslunde kirkes voksenkor og medvirker ved udvalgte musikgudstjenester i Torslunde kirke i løbet af sæsonen. Vi synger et bredt repertoire af både klassisk, jazz, pop, folkemusik mm....

Vi er i øjeblikket ca. 18 faste medlemmer, 4 tenor/bas, 6 alter og 8 sopraner.

Det kræver ingen optagelsesprøve eller nodelæsningskundskaber at være med i koret, kun lysten til at synge i kor. Det er gratis at synge med i koret.

Du kan få yderligere info hos korleder og organist Lars Grangaard på tlf. 3886 2035 eller email: vindlade@yahoo.dk

PS.: Der er 5 fra Reerslev, der allerede deltager i ovennævnte kor, så du er også velkommen til at kontakte Rie Michaelsen, mobil 2342 6177, hvis du har nogle spørgsmål.