

Vi kunne snakke om tingene i den lille kommune.

Fhv. sognerådsformand Martin Hansen har fulgt Reerslev i trekvart århundrede



Martin Hansen sidder på den sten på tingstedet i Reerslev, hvor oldermændene sandsynligvis ledede møderne. Og som sognerådsformand gennem en snes år kan han roligt sætte sig på stenen

REERSLEV: Der er sket en stor udvikling med Reerslev. Før kendte vi Gud og hver mand, men nu er der kun ganske få af den gamle garde tilbage. Det siger forhenværende sognerådsformand og vejmand Martin Hansen, Tingstedvej 14. Og han ved, hvad han taler om. I trekvart århundrede har han på nærmeste hold fulgt udviklingen i landsbyen i Høje-Taastrup kommunes sydlige del.

Det er ikke tilfældigt, at Erna og Martin Hansen bor på Tingstedvej 14. Her boede også Martin Hansens far og farfar - og det er altså nu fjerde generation. som ejer det idylliske stråtækte hus.

Martin Hansen har en lang årrække med poster indenfor den offentlige sektor bag sig. For 78 år siden blev han født i Karlslunde. men forældrene flyttede snart til Reerslev. Martin Hansen tjente på omegnens gårde, bl.a. Brandhøjgård og Thorsgård, som kun ligger 100 meter fra hans hjem. Det blev også til et par år i Tune, men forbindelsen til Reerslev var stærk. I 14 år arbejdede han med brolægningssarbejde i København. Derefter var han i ti år forsikringsmand hos Dansk Brandforsikring. Det blev i denne anledning til mange ture på Roskilde-egnen. Det var bl.a. i krigens tid, så turene foregik på cykel. Og det var ikke altid lige rart at skulle cykle til Jyllinge under de strenge krigsvintre. Men Martin Hansen kom i forbindelse med mange mennesker, og det har han altid godt kunne lide. I 1949 blev han vejmand, og til nytår er det 12 år siden, han blev pensioneret.

I 20 år sad Martin Hansen i Reerslev-Vindinge sogneråd, valgt af socialdemokraterne. Fra 1929 til 1937 som menigt medlem, men de sidste 12 år som sognerådsformand,

Lønnen

- Forholdene i en lille kommune som, Reerslev- Vindinge kan slet ikke sammenlignes med forholdene i en storkommune som Høje-Taastrup. Da jeg som den første socialdemokratiske sognerådsformand i Reerslev-Vindinge overtog posten i 1937 var vi ni medlemmer, som kom fra Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og Venstre. Tingene gled nemmere den gang, selvom sognerådsmedlemmerne fra de andre partier var mere snævertsynet end de er i dag.

Selvfølgelig er der forskel på at administrere en kommune med 1100-1300 indbyggere i 30'erne og 40'erne og at køre en storkommune i 70'erne med titusinde af borgere, siger Martin Hansen. Men hvis de ældre borgere bliver spurgt i dag, er jeg sikker på, at de hellere vil have den lille kommune.

Da jeg startede som sogne- rådsformand var lønnen 500 kr. om året plus 100 kr. til telefonen. Så jeg satte penge til på arbejdet, men selvfølgelig gjorde jeg det kommunale arbejde, fordi jeg kunne lide det.

Debat

De kommunale udgifter var også af en anden størrelsesorden end i dag. Ved en budgetforhandling skulle vi bevare skatteprocenten på 3.5, men det betød, at vi skulle finde besparelser på 2.000 kr. Det brugte vi en time på. Der blev hentet 25 kr, her og 50 kr. der på budgettet, men procenten holdt sig.

I 1949 blev Martin Hansen indvalgt i Køge Skatteråd, men kunne af den grund ikke længere være medlem af sognerådet. Han fortsatte dog med at være kommunal revisor, og var i den anledning med til at aflevere kommunens kasse til Roskilde ved kommunesamlægningen i 1970.

- Vi havde valget mellem at blive slået sammen med Greve eller Høje-Taastrup. Et stort flertal gik ind for Taastrup, fordi vi plejer at handle i Hedehusene, hvor der også er en filial af rådhuset.

Forholdet

- Alt det kommunale er i dag blevet så indviklet. Folk kan ikke finde ud af det, og den nære kontakt, som vi havde i den lille kommune er forsvundet. Folk kom til mig som sognerådsformand og klagede over dette eller hint. Vi kunne så snakke om tingene, og selvom folk ikke fik ret, fik de dog en forklaring på deres problem.

Selvfølgelig var der også meget arbejde med kommunen - bl.a. under krigen med rationeringsmærkerne - men tingene var til at overskue.

-urt.



Martin Hansen foran det hus, som siden 1925 har været hans og hustruen, Erna's hjem i Reerslev. Nu har sønnen overtaget huset, men forældrene bliver stadig i Reerslev.

Artikel fra Roskilde Tidende Tirsdag den 5. oktober 1976