

Artikel fra DAGBLADET om Reerslev d. 25 juli 2007



Ved Bystævnet i Reerslev mødtes bønderne i gamle dage og diskuterede byens vigtige sager. I dag foregår Landsbylaugets møder dog indendørs.



Landsbyen Reerslev ser ikke ud af meget på et kort, men der er et stærkt fællesskab i den lille by.

Vidste du at...

- Reerslev i slutningen af 1600-tallet var kommunes største landsby?
- Der også ligger et Reerslev nord for Ruds Vedby i Vestsjælland?
- Reerslev Vandværk siden 1939 har hentet sit vand cirka 20 meter nede i jorden?

Fem skarpe

Hvad er det bedste ved din by?

At man kender hinanden, og at folk er nede på jorden, siger Mogens Larsen.

Hvad er det værste ved din by?

Trafikken. Der er meget gennem kørende trafik.

Hvad kunne du tænke dig var anderledes?

Jeg kunne godt tænke mig der lå en købmand.

Hvis din by var en bil, da være?

En fin veteranbil med en ny motor.

Når du bliver spurgt, hvor du kommer fra, hvad svarer du da?

Reerslev ved Hedehusene.

Reerslev:

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, når man kigger på et kort over Høje-Taastrup kommune i dag. Men Reerslev var engang kommunens største landsby og den første by, der fik en skole. I dag ligger byen lidt uden for den noget større Hedehusene og kan ikke længere siges at være kommunens største by. Men det gør skam slet ikke noget, for byen lever i bedste velgående.

- Noget af det, der gør Reerslev til et godt sted at bo, er, at vi har et aktivt foreningsliv, der gør, at der er et godt sammenhold i byen. Hvis man selv er en smule aktiv, lærer man rigtig mange i byen at kende, og det giver et godt fællesskab, siger 78-årige Mogens Larsen.
- Han har boet i Reerslev i hele sit liv på stendyssegård, som hans slægt har ejet i mange generationer. Han har derfor oplevet den udvikling, byen har gennemgået fra et landbrugssamfund til en mere boligpræget by. Og det er nu ikke en udvikling, han er ked af. Der har aldrig været så mange børn i byen, som der er nu. Børnefamilierne er flyttet hertil i stort tal, og det giver nyt liv til byen, siger han.
- 34-årige Tina Koudal er en af tilflytterne til byen. Hun har boet i Reerslev i fem år med sin mand og deres to børn. Og hun er også glad for det stærke foreningsliv i byen.
- Her er et rigtig hyggeligt landsbymiljø, hvor man hilser på hinanden, når man mødes på gaden. De aktive foreninger gør også, at der bliver lavet mange fælles aktiviteter i byen, og det bringer os lidt tættere på hinanden, siger hun. Med et voksende indbyggertal kom der også et behov for flere institutionspladser. I dag er der en integreret daginstitution, en SFO, en fritidsklub og så selvfølgelig en skole. Reerslev Skole blev bygget ud i 1970'erne, og det var heldigt, mener Mogens Larsen.
- Hvis ikke skolen var fulgt med de mange børn, så havde der er ikke været en by på samme måde i dag. Skolen er jo med til at holde byen i live, siger han.

Grønne omgivelser.

Det rekreative område Hedeland har også været med til at sætte sit præg på byen.

- Området er et kæmpe aktiv for Reerslev. Vi bruger det meget, for eksempel til byens sankthansfest, og det er dejligt med så smukke omgivelser så tæt på byen. Der er en helhed i området, selvom der er mange forskellige slags natur, og det gør det dejligt at bruge, siger Tina Koudal.
- Mogens Larsen bruger også området meget - han går nemlig tur i det grønne område omkring fem gange om ugen. Det er han glad for, men han kunne godt ønske sig, at vejen dertil var mere sikker. Indbyggerne i Reerslev skal nemlig krydse Brandhøjgårdsvej for at komme til Hedeland, og der kører ofte tung trafik og hurtige biler på vejen.
- Det ville være rart med en tunnel under vejen, så man kunne undgå den værste biltrafik. Da tunnelen under Storebælt blev bygget, jokkede vi med, at vi da bare kunne få et enkelt af deres rør under vores vej, fortæller Mogens Larsen.

Eget vandværk.

Reerslev har også sit helt eget vandværk, som forsyner byen med rent drikkevand fra to borer. Reerslev vandværk er et andelsselskab, der ejes og drives af forbrugerne. Det at have et privat vandværk gør også Reerslev til noget lidt specielt, mener Mogens Larsen.

- Det er også noget af det, der binder byen sammen. Vi er jo lidt stolte af at kunne klare os selv i stedet for at være koblet på kommunens vandnet, selvom det selvfølgelig kræver, at nogen gør en indsats, siger Mogens Larsen. Vandet har også spillet en anden vigtig rolle for Reerslev, idet der i 2002 blev konstateret en kraftig forurening af grundvandet under byen. Skurken var et gammelt pelsrenseri, der havde brugt klorede opløsningsmidler til at rense pelsene. Det var trængt ned i jorden og truede med at forurene vandet i Solhøj Kildeplads, der forsyner store dele af Københavnsområdet med drikkevand. Derfor har indbyggerne i Reerslev nu i flere år levet med et vandbehandlingsanlæg i byen, som renser vandet i de Øvre lag, inden det når drikkevandet.
- Nu har de været i gang i fire år, og de prøver sig lidt frem med forskellige metoder og ved ikke, hvor længe det kommer til at tage. Men det har ikke ramt vores drikkevand, og vi tager jævnlige mange prøver for at sikre, at alt er, som det skal være. Og det er det, forsikrer Mogens Larsen.

Landsbylaug.

Reerslevs hyggelige landsbystemning er noget, beboerne gerne vil bevare. Blandt andet derfor har man oprettet Reerslev- Stærkende Landsbylaug, som søger at bevare byen med det udseende og det serviceniveau, der traditionelt er repræsenteret i et landsbysamfund. Det betyder også, at man forsøger at bevare byen~ stil i de nye huse, der kommer til.

- Landbylauget fungerer som et bindeled mellem borgerne og kommunen, og vi forsøger så vidt muligt at påvirke udviklingen af byen i en retning, der passer til den allerede eksisterende by, siger Mogens Larsen, der selv er næstformand i Landsbylauget. Og det falder måske meget godt i tråd med byens historie. Det er nemlig i Reerslev, at et af Danmarks ældste bystævner er bevaret. Det er en lille gruppe sten samlet under et stort træ, hvor bønderne i gamle dage mødtes og diskuterede dagens dont og afgjorde eventuelle uenigheder. I dag mødes man ikke længere på stenene under træet, men de jævnlige snakke har man bevaret.

- Det er vigtigt, at vi er fælles om tingene. Jo stærkere fællesskab, jo stærkere by, mener Mogens Larsen.



Reerslevs historie.

Reerslevs navn består af to led, nemlig mandnavnet Rethar og lev, der betyder »arvegods«, Reerslev betyder altså »Rethars arvegods«, Man skal helt frem til 1257 for at finde navnet Rethaelef i de skriftlige kilder, men det er dog sikkert, at der har været en by før den tid, fordi kirken er fra midten af 1100-tallet. Desuden har man uden for byen fundet tre stenalderhøje og seks bronzealderhøje. Der har altså også ligget en boplads i meget gamle dage, Reerslev Kirke er som de fleste middelalderkirker bygget af groft tilhuggede kampesten udsmykket med kridtkvadre og bestod oprindeligt af et skib og et kor med fladt loft. I 1300-tallet fik den en gotisk hvælving, og i 1400-tallet blev langmuren forhøjet, og kirken blev tilbygget med et våbenhus både mod nord og syd samt et tårn og sakristi. I midten af 1470'erne udskykkede Isefjordmesteren kirken med kalkmalerier om Jesu liv og levned.

I slutningen af 1600 tallet var Reerslev kommunens største landsby med 21 gårde og nogle huse. Reerslev var også den første af kommunens landsbyer, der fik en skole. Det skete allerede i 1630, Op igennem 1800 tallet udviklede landsbyen sig. I 1830'erne var byen på 18 gårde og 24 huse, og der var kommet en smed, en skrædder, en hjulmager og en høker til byen. I 1836 fik byen en ny skole, og kirken blev i perioden 1864-82 restaureret og skiftede form.

I begyndelsen af 1900 tallet begyndte bønderne at sælge ud af deres jorder, fordi de store aflejringer fra istiden gav grobund for en ny industri, nemlig grusgravning, I dag er disse grusgrave omdannet til et rekreativt fritidsområde med skibakke, friluftsteater og golfbane, og landsbyen har fået et nutidigt præg af nye huse.



Tina Koudal er tilflytter til Reerslev, mens Mogens Larsens slægt her boet i byen i flere generationer